

## Decembervandringar 2022

# Det händer att vi utgår från Finnstugan.

Den första dagen på första vintermånaden. Ett tunt snöflor täckte marken efter nattens kyla. Vi befann oss, två dussin seniorer, vid Finnstugan väntande på besked om dagens rutt. "Vi väljer väg efter väglag", sa Karl-Erik och berättade att vi avstår från hala, branta partier och följer delvis elljus-spår, där dessa finns tillstädes.

Vi fann snart att halka endast rådde på asfalten mitt på vägen. Här brukar halkan hålla hus, sa Kenneth, som firade sin 77-årsdag idag. Givetvis hade vi uppvaktat honom med sång och hurrarop dessförinnan.

Vid badplatsen rådde ett stilla lugn. Inte en krusning på den spegelblanka ytan kunde skönjas.

Man kan välja många vägar för att komma till Rom, har det sagts. För oss valde färdledaren inte den närmsta vägen till grillplatsens hägn. "Man bör vara sugen inför fikastunden förstås".

Fikastund har guld i mun, tycker alla. Inte minst vår seniorhund Roxy, som alltid är först med glupande aptit.

Nu hade snön töat bort och turen genom skogen gick lätt. Men aldrig vi glömmet att besöka Rolfs sten, som står så vacker mot sjön i bakgrunden.

Alltid anger våra telefoners gps-er vitt skilda värden då vi ska sammanfatta gångsträckan. "Vem i hela världen kan man lita på"? Det är inte bara halta Lotta som ställer den frågan. "6,5 km är lagom", avgjorde Karl-Erik och sa:

"Kommande två torsdagar går vi i stan. Vi möter upp som vanligt kl 09.00 på bibblans parkering. Sedan firar vi Jul och det är också kul!"

Välkomna då!

/ Ove









# Köld och hög luft mötte oss i morse

Torsdag 8 december. Den kallaste dagen denna höst/vinter. Temperaturen stannade på dryga 15 minus.

Trots detta var vi 20 pigga SPF:are som väl påpälsade vandrade, denna gång inom stadens hank o stör. Målet var att fika i vindskyddet vid Ljungsjön.

Vi vandrade på gångvägen genom nordvästra Ljungby och passerade Ekmans rododendronpark, tyvärr inga blommor nu men tag gärna en tur i blomningstid, verkligen sevärt. Ljungsjön var målet, denna oas i Ljungby som på initiativ av parkchefen Sylve Wiik restaurerades 2011-13 till en kostnad på 800 000kr.

Fram till 1960-talet var sjön en populär plats för bad och skridskoåkning. På vintern åkte man skridskor, spelade bandy, det var isracingtävlingar.

Idag en plats dit man gärna tar sig för att njuta av en kopp kaffe. Vi kunde under vår vandring konstatera ett byggnationen i Ljungby pågår för fullt 8-våningshus på Bolmstadsvägen och flera 5-våningshus på Harabergsgatan.

Nästa torsdag blir också inom Ljungby och sista vandringen före jul. Samling vid Biblioteket kl 09,00.

/Karl-Erik











# Så gick vi in i juluppehållet!

Torsdag den 16 december 2022.

Morgonluften kändes klar och kall. Kvicksilvret hade sjunkit under 10 minusgrader.

En stor samling Seniorer stod utanför biblioteket kl nio.

Som ni redan vet, sa Karl-Erik, kommer vi att vandra förbi Björkets alla nybyggda villor med gatunamn som jul- och nyårsvägen. Det kan ju vara lämpligt eftersom vi snart nalkas dessa högtider. Kaffepaus blir det hos paret Rolf och Britt-Inger Hallberg. De har ställt fram bord och stolar i sitt uterum.

I rask takt ställdes kosan utefter nedlagda järnvägen mot Vislanda, fast en avstickare över Ågårdsbron hör ju till denna rutt. Hur ståtlig är inte den stora sparbankseken vid gångleden som bär mot Maråsvägen. Ett par foton togs av troppen och högt upp fick vi vända blicken för att nå ända upp till toppen.

Min färdkamrat berättade att han arbetat några år på Strålfors i Paris. Oj, sade jag, då är du väl bevandrad i det franska språket. Nej, sa han, jag och min franske arbetskamrat, som inte kunde så mycket engelska, vi klarade oss igenom med tal och tecken. Viljan att förstå varandra är alltid det viktigaste. De övriga anställda hade mycket roligt åt våra konversationer.

Är vi inte framme snart, frågade Lena, jag tycker vi har gått långt nog nu. Vi är snart nog nere under vägtunneln och då är vi nästan framme. Håll ögonen öppna på två välkomnande troll. Där är det!

På baksidan av villan hälsade Rolf och Britt-Inger oss välkomna. Nu kunde vi räkna in oss alla 27 Seniorer. Berndt och Annika fanns redan på plats. Hur de kommit dit var för oss andra en stor gåta.

Kaffe och macka smakade utmärkt nu. Efter en stund reste sig Ove upp och sin vana trogen har han mycket att tala om, innan han kommer till anledningen av sitt tal.

Under hela tio år har Rolf och Britt-Inger anordnat promenader för oss seniorer (352 ggr). Ett "stegfel" kan vara förödande i handboll, men för Rolf blev det till olycka då han i fjol föll ner från från stegen vid husreparation. Detta gjorde att Karl-Erik gick in som tillförordnad färdledare. Rolf har emellertid hämtat sig väl från olyckan och hänger gott med i troppen.

Till dessa två organisatörer och färdledare överräcktes tvenne julostar och presentkort från oss alla flanörer.

Nu tar vi jul- och nyårslov, sen möts vi åter den 12 januari 2023 för vidare vandringar, sa Karl-Erik.

God Jul och Gott Nytt År!

/Ove













