

Vallonbruksresan 1 september inledde höstens program.

I ett blandat höstväder kunde vi genomföra vår Vallonbruksresa tillsammans med inbjudna från SPF Seniorerna Sunnersta och PRO Vaksala Danmark.

I Dannemora besökte vi gruvschaktet och den duktige guiden Claes Gille berättade om gruvans historik och om en framtida återöppning.

Nästa anhalt var Österbybruk. Medan vi drack kaffe och smörgås i den vackra hembygdsgården, underhölls vi av riksspelman Per Gustaf Jernberg på nyckelharpa. Vi fick också ta del av några av hans rikliga musikaliska minnen.



I Österbybruk besökte vi världens enda, nu fungerande vallonsmedja och Claes Gille lärde oss om olika redskap i smedjan, malmens väg till tackjärn och mycket annat

Labbyt, här vilade smederna mellan skiften. De bytte av varandra var tredje timme dygnet runt och fick däremellan en stunds vila. Vi noterade att sängarna var obekvämt korta och smala. Halmen i madrasserna byttes en gång per år.

Besöket i arbetarbostaden, som står kvar i ursprungskick, gav en intressant bild av det dagliga livet i bruksbyn.



Labby

I smedjan arbetade ett arbetslag vid varje härd. Två skifteslag bytte av varandra var tredje timme dygnet runt från söndag kväll till lördag mitt på dagen. De täta skiftbytena gjorde att man sällan gick hem under arbetsveckan. Friskiften tillbringades i "labbyt" där man sov på halmmadrasser. Smedshustrurna kom med mat till sina män och söner flera gånger under dagen.

Johan De Faire
1868–1932
vallonsmed
i Österbybruk



Efter en välsmakande lunch på värdshuset i Lövstabruk styrdes stegen mot Lövstabruks herrgård, som återuppbyggdes efter ryssarnas härjningar 1719. Claes Gille guidade oss genom salongerna och vi fick ta del av släkten de Geers rika historia

Rolf, Bergsbrunna Buss duktige chaufför, lotsade oss därefter tryggt och säkert tillbaka till Uppsala efter denna innehållsrika dag