

FÖR NÄR STORSKYTTEN TALAR OM HUR MÅNGA TRÄFFAR HON FÅR, JA DÅ SÅ...

Söndagen den 3 mars fick en grupp på 15 stycken prova på luftgevärsskytte i Kville Skytteförenings lokaler i Kville. Vi var som sagt många, både damer och herrar som ville prova på och var fördelade över hela eftermiddagen för att alla skulle hinna med att få skjuta.

Förmiddagen hade ägnats åt Vasaloppet så det fick därför bli den senare delen av söndagen för detta storskytte.



Undertecknad har två saker att skryta om i sitt 70-åriga liv. Det ena är att min bror varit testförare på Volvo (något som jag inte alls kan ta åt mig någon är för men som jag är så stolt över att detta brukar jag framföra som skryt emellanåt, precis som om jag har något med saken att göra).

Det andra är att jag är juniormästare i mauserskytte

(se bild). Detta är jag mäktigt stolt över och kan i högsta grad ta åt mig äran för. Jag var ensam tjej bland resten killar som tävlade och det ösregnade hela tävlingen. Jag vann med 296 poäng, av 300. Jag och en kille kom på samma poäng, så vi fick sarskjuta och då vann jag på flest 10:1or. Jag fick ett Mausergevär, CG-63, som 1:a pris.



Under söndagens provskytte, nästan 58 år senare gick det nästan lika bra. Jag fick 97 av 100 vid det första försöket. Det var precis lika roligt att skjuta nu som förr i tiden och så uppfattade jag att de övriga som var där också tyckte. Alla verkar också träffa tavlan, vilket förstas gjorde det hela mycket roligare!

Det var flera män i olika åldrar som instruerade oss i skjutandets ritualer. Det fanns en liten mackapär till höger om oss där vi satt och sköt som visade

direkt var skottet tagit. Det var verkligen högmodernt. Då kunde man skruva lite på siktet om skottet förrrat sig ifrån själv mittpunkten. Detta gjorde skotten ibland. Ett skott förstod jag inte ens att jag skjutit (det hamnade på 3,2 och jag förstod ingenting). Det var en mycket rolig eftermiddag och vi fick dessutom kaffe och tjt efteråt.

Jag tipsar alla om att vid nästa prova-på skytte infinna sig vid denna högst trivsamma sysselsättning!

Rita Eliason



Ingemar Bergdahl i skjuttagen