

Hej där i slott och koja.

Oktober 2023

Så har då hösten kommit och med den första frostknäpen. På söndag morgon var det vitt på gräsmattan så nu vet man vad man kan vänta. Det slog om fort, bara några dagar tidigare var det riktigt varmt för årstiden. Snart dags att sätta ut snöpinnarna och invänta första snön, men det där med snöpinnar kan vara lite problematiskt, för oftast brukar man vänta och vänta och en dag är det tjäle i backen och då blir det svårt att få ner dom jorden.

Så kom då den dagen när vi inte längre fick någon dags-tidning. Sedan urminnes tider har Bohuslänningen kommit postlådan, ja ibland har den ju uteblivit, men den har kommit i alla fall. Det här med att läsa på nätet är inte lyckat. Först efter många knapptryckningar, ock det kan bli många, kommer man tillslut in på hemsidan och ser då första sidan av tidningen. Smått och pluttigt, förstora upp och då blir det läsbart, bläddrar till nästa sida och då har storleken blivit pytteliten igen, förstorar upp och så håller det på. När man sedan bläddrar åt sidan kan det plötsligt springa i väg flera sidor så det blir att bläddra tillbaka. Det kommer nog inte att bli mycket av läsandet på datorn, det får bli en koll på dödsannonserna på lördagen. Att det blivit hål i vägar är ju ingen nyhet men på senaste tiden har hålen blivit runda. Helt plötsligt har det uppstått ett runt hål i vägbanan. Dom kan vara stora eller små, men dom är runda och tycks öka i antal. Svevia kommer i bästa fall och lagar, men efter några månader är det hål igen. I Stenungssund hade dom säkert varit glada åt små hål istället för de jättehål som blev där.



Älgjaktstiden närmar sej. Denna folkfest som för många är en stor på händelse på och som i år inte bli så mycket med. Tillgången på älg är klen så många jaktlag ställer in jakten. Jägarna får inrikta sej på rådjur och vildsvin i stället.

Va mycket svamp det har varit i år. Den som gått ut i skogen för att plocka och inte har hittat några måste har gått på helt fel ställe, kanske uppe på ett berg men även där har också växt. I många frysar är det överfullt med små svamp påsar och en del har investerat i torkar för att ta tillvara skogens guld.

Det heter ju "att det var bättre förr", nu var säkert inte så, men en sak som alla som fiskar hummer säger detta. Jag har fått några i år, men fjol var det bättre. Det är så varje år, alltså måste det har varit gigantiska fångster för länge sedan eftersom det alltid talas om förra årets fångst. Är det för stillt är det inte bra, är det för blåsigt är det inte bra, är det för varmt inte bra, för kallt inte bra. Vädret för hummerfiske är aldrig bra.

På många platser i världen provas det med själv körande bilar. I Los Angeles har dom kommit riktigt långt och där är bilarna ute och kör på egen hand. SPF- föreningar i Sverige har långt komna planer på att använda dessa fordon, när dom provats ut och fungerar. Tänk va bra att bara ringa ett samtal, beställa en bil och komma till månadsmöten utan att behöva tänka på att parkera och få plats. Viktigt då att använda rätt adress och inte säga bara Kville för då kan man hamna i Göteborg och dit vill ju ingen.

Tänk vad fort allt ändrar sej. Pandemin har vi redan glömt trots at det inte var alls länge sedan alla höll sej för sej själva och inte vågade träffa andra människor och förra hösten talades det om elransonering och att vi skulle spara och inte använda elen i onödan. 1 år däremot har vi överskott på el, den är så billig att kunden nästan får betalt för att använda den. Den som hand sina avtal under hösten i förhoppning att få ett någorlunda skapligt pris kan nu se på dem som har rörligt avtal. Dom betalar ju nästan ingenting.

I trädgårdar har nu höstjobbet börjat. Krukor skall tömmas, lökar planteras och så alla löv som skall tas omhand. Fler och fler investerar i lövsugare och lövblåsare. Än har det inte kommit robotuppsamlare för löv, men dom är snart här. Tänk va behändigt att bara sätt ut dom på gräsmattan och så kör dom själva och samlar upp alla löv. Robot klippare in och lövrobot ut.

När så lövroboten skall ladda sej och köra in till stationen kopplar, in sej på ett rör som suger upp löven och blåser ut dom i en container som står i närheten och sedan är det för villaägaren att ta hand om löven och köra dem till en kompost.

Allt blir ju mer mekaniserat och inom några år har vi säkert små maskiner som åker runt och planterar lökar, skär kanter och rycker ogräs. Det stundar vilotider på villaägaren. En av nackdelen med alla dessa hjälpmedel i trädgården kan bli sitt sår och liggsår av allt vilande mot förut, och att förbränning av kalorier blir låg, så för att motverka detta blir det fler bilturer till gymmet in stället.

Hemma odlade tomater och gurkor är mycket välsmakliga jämfört med de som vi handlar från utlandet. Ärligt talat smakar dessa inte ett dugg. Undrar vad som gör att vi handlar dessa varor. Det enda som händer i munnen är att det blir ett visst tuggmotstånd. Samma med många vindruvor. Ett glas vatten smakar mer. Nu är snart säsongen över för hemma odlade tomater och gurkor och många känner en lättnad i att inte behöva äta dessa till varje måltid. När tillgången har varit för bra har dom till och med kommit fram på 11-kaffet. Det finns folk som inte gillar att arbeta och så finns det dom som är lata ock de lataste människorna måste ju vara de som sätter ihop skivlistor i våra radioapparater, musikproducenterna.

Det finns ju hur mycket musik som helst, men vecka ut och vecka in spelas samma skivor, flera gånger varje dag, samma låt. Dom orkar troligen inte trycka på några knappar för att ändra urvalet, utan tänker. Vi kör samma denna veckan med. För det kan väl aldrig vara så att dom är köpta av skivindustrin?

Väl mött på nästa månadsmöte för då man inte vad som händer, hälsar Leif i Bottna

