

Mars månad. Nu kan man i alla fall säga att våren har kommit. Den meteorologiska våren har ju varit här en tid men nu är den riktiga våren på gång. Kyliga nätter och soliga dagar. Ett och annat bakslag blir det naturligtvis som snön i tisdags. Det fanns ju personer som trodde att våren var här på riktigt och hade tagit in snöpinnarna för säsongen. Kanske inte helt genomtänkt. Första tussilagon har sets och vårdropparna blommar på som bara den. Hasseln har långa hängen och går man riktigt nära en hasselbuske kan man få se den lilla oansenliga honblomman, som lyser som en röd knapp. Tranorna har börjat komma till Hornborgasjön och om några veckor har säkert några letat sej hit till Kville med omnejd. För alla som eldar med ved är nu bråda dagar med att fälla innan saven har stigit för högt i träden. Det börjar redan varnas på radio och TV för gräsbränder, men bara fram till åtta på kvällen sedan verkar det vara lugnt att elda.



Det finns personer i vår förening som har arbetat, tänkt och svettats med frågan och nu är detta arbete till ingen nytta. Material har köpts in, provats, använts några gånger, men inte fungerat helt bra. Nya material har anskaffats som fungerat bättre, men även detta är nu historia. Ock en dag hade det ofattbara hänt. Projektorn som med sin placering på golvet vållat Håkan mycket bekymmer har nu hamnat i taket, ur vägen för ben och diskkärror. Detta som för bara några veckor sedan var otänkbart har nu hänt. Heder åt bygdegårdsföreningen.

På himlen har personer de senaste veckorna sett ufon och funderat mycket på detta. Två starka lysande stjärnor intill varandra. Vad kan detta vara? Några ufon var det inte utan Venus och Jupiter som kom på linje med varandra. Trots att dom är miljontals km ifrån varandra såg det ut som dom nästan skulle krocka, men nu är dom på väg bort från varandra igen. På plantskolor och affärer börjar det nu komma fram fröpåsar av alla slag. Den inbitne odlaren börjar nu plocka på sej fröpåsar lite då och då för att vara redo när det är dags att så. Oj, tänker hen efter någon vecka. Blev det så här många? Allt detta kan jag inte så, för om jag så gör får jag varken plats i hus eller trädgård. En del får läggas undan till ett annat år. Ock alla krukor som staplas upp i affärerna. Högar stora som Babels torn. Bara att välja rätt storlek kan ta halva dagar och väl hemma blev det fel i alla fall. Det kan bli många turer fram och åter innan den perfekta krukans hittas.

Det verkar som om de flesta har hörsammat uppmaningarna i höstas att spara på ström så att den skall räcka till alla. Många hus bränner inte mer el än som behövs. Förr kunde man se utelampor brinna både natt och dag men så är det inte längre. Gemene man eller kvinna tänker sej för med att knäppa på strömbrytaren

Nu har väl de flesta fått pengar tillbaka för ström som har använts. En stilla undran. Varför kunde inte elbolaget kvitta mot nästa räkning, för att som nu inkoppla Försäkringskassan på detta. Dom har ju anställt mängder med extra personal för att klara uppgiften. Visserligen ger det arbetstillfällen, men det är lite som att gå över ån efter vatten.



I många år har det funnits en matcirkel, en tallrik som visar hur mycket av olika mat som skall finnas på en tallrik. Har den senaste tiden börjat märka att det som är grönt tar över mer och mer av tallriksmodellen. Snart är goda köttträtter ett minne blott. Det blir mer och mer klöver och timotej på fatet med garnering av en dillkvist. Kanske bra för många, men så smakrika är inte de veganska rätterna och när bönor och ärtor skall luftas ut ur kroppen är det en fördel att ha täppt näsa.

Än en gång har våra stackars kossor kommit upp i media. Än en gång är samtalsämnet metangas som idisslare andas ut och för att inte tala om bajset som dom producerar. Dessa hemiska gaser som verkar stjälpa hela jordens miljömål. Utan deras gödsel på våra åkrar lär det inte växa särskilt mycket eller skall vi bara vräka ut konstgödsel på åker och äng och hur bra är det för miljön. Vi kanske skall fortsätta att göra som strutsen. Stoppa huvudet i sanden och låtsas som ingenting hänt. Importera mat från länder som har mycket sämre djurhållning än Sverige och där antibiotika ges till djuren i tid och otid.

Melodifestivalen kämpar på. Kommande lördag är det final och det verkar som Loren skall vinna. Hennes melodi spelas flera gånger i radion varje dag. Hur som helst, men hur kan en jury bestå av 3 till 9 åringar.

En treåring kan väl knappast uppfatta musik och vilken artist som är bäst. Har undrat många gånger hur dom tar ut en jury. Är det inbördes beundran eller får vederbörande hosta upp slant för att vara med?



Plåster är en bra sak som vi alla behöver då och då. Tänk på alla barn som skriker så det slår lock för öronen när dom har skadat sej men så fort dom fått ett plåster slutar dom genast skrika. En sak som är svårt med plåster är att dom är så sterila. Dom är så väl i hoptejpade att det fodras verktyg för att öppna dom och vem har tid med sådant när blodet rinner och fingret bultar. När man väl fått upp plåstret från förpackningen har man kladdat ner det så mycket att det inte fäster, så det blir att försöka pilla upp ett nytt och hoppas att detta fäster bättre. Ock när man väl skall städa upp efter sej så är det stört omöjligt att få tag på dom små plastbitarna som suttit på klistret. Dessa far omkring och har en förkärlek att sväva ner på golvet för att slippa kastas bort.

I dag är nästan halva antalet medlemmar i SPF Kvillebygden här. Fantastiskt att ni kommer så troget på varje månadsmöte. Snart får vi ta den stora byggnaden med torn till hjälp när bygdegården blir för liten. Njut av vårsolen och spana efter flyttfåglar som börjar att anlända

hälsar Leif i Bottna.

