

Nu kan vi säga att våren är här. Det har varit lite trögt ett tag, men så äntligen har vi fått varmare dagar och framför allt varmare nätter. Den svartvita flugsnapparens har kommit och far fram som ett Jehu i holkar och försöker jaga bort de fåglar som redan har börjat att bygga där. Träden grönskar allt mer och pollen flyger runt i luften och orsakar mängder av allergier, det snyts och det hostas lite varstans. På åkrarna förbereds det för fullt inför sådden, som på många gårdar redan är i gång. Stora på dammoln rivs upp av havens pinnar så ibland kan man tro att det brinner där traktorerna dundrar fram.



Där det finns grusvägar drar bilarna upp damm i mängder så den pedantiske bilägaren har fullt arbete varje kväll med att tvätta bilen och hålla den blänkande. Den mindre nogräknade bilägaren hoppas på att det regnar lite då och då för att slippa tvätta och sprida ut en massa tvättmedel i naturen.



Många känner att när våren kommer vill man ut och resa och detta gäller särskilt pensionärer och när man reser måste man ju också intaga mat då och då. Restauranger och vägkrogar finns det lite varstans och maten smakar alltid bra när man är ute och åker, men nu är det ju så att mat som tas in måste ju ut när kroppen har bearbetat födan och tagit tillvara på det som behövs för att resan skall fortsätta. På toaletten måste man ju förr eller senare och på de flesta toaletter träffar man på Katrin. Hon säger inte så mycket, men hon finns där rund och vacker som alltid, men det finns ett fel på denna dam. Hur skall man få ut pappret som finns på insidan? Man rullar och rullar, men inget papper kommer

fram. Man rullar sakta, man rullar fort och alla hastigheter där emellan. Tillslut har man hela handen inne i behållaren och trevar efter ett hörn, men inte. Det finns papper på rullen, men ingen ända att få tag i. Man känner paniken komma, när det rycks i handtaget och röster hörs på utsidan. I ren desperation får man tag i ett gem i byxfickan och med denna lyckas riva till sej papper. Det blir småbitar, men vad gör man. Färdig, ut men vad nu då. Dörren sitter fast, Javisst ja, dörren gick ju inåt. Äntligen ute och där står flera personer i stort behov av en toalett. Skyndsamt till tvättfatet och sedan ut och bort till bilen, sjunka ned i sätet och pusta ut. Ett tips att alltid ha med eget papper vid besök på offentliga toaletter och även en liten ficklampa, för skulle ljuset slockna blir det väldigt mörkt i de små båsena. Talar av egen erfarenhet.

Alla längtar till sommaren och ser fram emot denna. Men allvarligt talat är det inte bättre på vintern. Myggor, knott, huggormar, solsveda, gtingar, allergier, man måste vara vaken nästan hela dygnet för att hinna med allt som skall göras, som att skura altaner, klippa gräs, rensa ogräs, umgås med okända släktingar. Visst är det lugnare under vinterhalvåret. För att inte tala om dessa fästingar som angriper från alla håll. Årets första har redan plockats bort och det lär inte bli den sista. En uppmaning. Gå och ta spruta mot TBE om ni inte redan har gjort detta och som Agnes Wold säger. Ta så mycket vaccin ni kan. Det kan inte bli för mycket.



Om någon månad börjar parkeringsproblemen här i våra samhällen. Alla dras till västkusten och särskilt norskar. Norska Tessleror invaderar vägarna, var och varannan bil är ju norsk registrerad. E:6an har döpts om till Haraldsdvägen, används mest av norrmän. Nu städas det och tvättas i alla hus som stått tomma och övergivna i 10 månader för att vara redo när semesterfirarna kommer. Här kan man tala om ekonomisks slöseri. Naturligtvis har det utbetalats elstöd till dessa hus också som stått ock dragit ström under året till ingen nytta.



Så blev då äntligen Charles III kung. Som han gått och väntat på detta hela livet och när andra med ålderns rätt drar sej tillbaka från arbetslivet så får han börja jobba, inte för att han tycker det är kul, utan för att han måste göra detta. Undrar om dom har SPF föreningar i England, då är han säkert med där. Han har ju åldern inne.

Säkert är det denna vår som alla andra vårar. Sommarkläderna som hängt längst in garderoben har även detta året krympt. Dom plaggen som i fjol satt så bra gör inte detta längre. Passformen är inte det samma, det stramar lite här och där. Kan det vara så att mörkret i garderoben drar ihop fibrerna och gör dom mindre. Fråga Lund arbetar på detta problem, men har ännu inte lyckats bevisa att det är så.

I år har det ännu inte givits så många tillfällen att bygga upp en vacker solbränna. Vädret har varit för kallt så produkten Brun utan sol kommer att slå försäljningsrekord i år, men å andra sidan kanske vi går mot ett paradigmskifte. Solens strålar är ju farliga i för stora mängder och kanske vi snart är tillbaka mot 1700-talets mode, vita peruker och vita ansikten. Man vet aldrig vad influenser i sociala medier hittar på. Dessa har en otrolig makt över följarna.

För alla som inte har robotklippare är det nu hög tid att kolla över den gamla gräsklipparen, för när sista klippningen för hösten var gjord hände inget mer. Klipparen sattes in i vedboden och där har den stått en hel vinter utan kärlek, ingen har ens en gång ryckt i snöret för att dra runt kolven. I dag när solen skiner och grässtråna börjar sticka ovanför den mjuka mossan är det dags att titta till gräsmattans överman. Ett, två tre ryck och med ett hostande startar den. Fantastiskt, stått en hel vinter och den går i gång Ett hostande till och en rök värre än 1632 i Lützen, men den går. När den blivit lagom varm är det dags att byta oljan. Gräsklipparolja har en tendens att som gammalt årgångsvin bli stående på någon hylla. Vin skall ju lagras liggande men gräsklipparolja lagras stående. Den nyinköpta oljan hälls i maskinen och den gamla, förbrukade oljan slås i flaskan som nu är tom. Sen är ju tanken att den gamla oljan skall lämnas till Rambo, men detta händer aldrig. Den ställs in på en hylla och där står den år efter år. Många små gulliga, svarta plastburkar med olja står snyggt uppradade och prydligt. När servisen ändå är i gång är det lika bra att byta knivarna också. Det är knappt man vänta på att gräset skall växa till sej så man får ut och köra. En liten detalj bara. Det måste inhandlas mera bensin, men nu när reduktionsplikten mer eller mindre försvinner blir det ju billigt att köra klipparen. Man spar säkert en sex, sju öre på detta och inte någon tia som lovades före valet. Det är som man säger om politiker. Lovar runt, men håller tunt.



Sista månadsmötet för säsongen. Strax är promenaderna klara och alla SPF:are kan ta ett välbehövligt sommarlov. Ha nu en riktigt bra sommar. Ett hot eller löfte, men vi kommer tillbaka i augusti hälsar Leif i Bottna