

Ny månad, nya möjligheter. För dom som blev lurade på 1:a april är det nu dags att svälja förtretet och gå vidare. Ett helt år har man ju på sej att fundera på att hämnas. Visserligen kan man ju bli lurad 1:a maj också, men den lurningen kan ju kännas värre eftersom man då blir lurad till Skåne och vad man har där att göra? Det finns grupper på Facebook som ivrar för att med spadar gräva bort Skåne från Sverige

Våren kommer lite närmare för var dag. Sädesärlan har kommit och det är ett gott vårtecken och ett annat säkert vårtecken är att det nu börjar att ryckas i presenningar där båtar står uppställda. Först lättas det lite grann, nästan för att se om båten står kvar och på bråkdelen av en sekund åker hela sjoket av. För båtägaren stundar nu bråda tider. Det skall tvättas och tvättas. Det som inte blev gjort i höstas måste nu tas om hand. Allt miljötänk är nu borta. Nej, nu skall det användas så starka medel som möjligt för att få ögonstenen att blänka och om grannen blir avundsjuk, känns det så mycket bättre.



Sittdynor skall ut i vårsolen och vädras och har man haft otur i vinter, har kanske någon liten mus gnagt på tyget .1 så fall får det bli att laga för att skaffa nya nu är inte att tänka på, det kan ta hur lång tid som helst.

Förra året målades vattenlinjen på frihand och det gick så där, så i år får det bli tejpdragning igen. Ock när det blir dags att bottenmåla står båtägaren där och tänker, att förr fanns hur mycket gift som helst i bottenfärgen mot i dag. Då höll en målning hela sommaren. Nu har väggfärg och bottenfärg i stort sett det samma innehåll. Det allra viktigaste är att beställa tid för sjösättning så att man inte hamnar i slutet av maj och blir sist i år igen.

Det kanske borde bytas ett däck på båtkärran, men det blir ju ingen lång färd, så det håller förhoppningsvis i år också. Det bör hinnas med en tur till Biltema också, för dom har en massa onödiga prylar som kan komma väl till pass. Mugghållare som fattades förra säsongen blir årets inköp.

Några tulpaner i trädgården blir det inte att glädjas över i år heller. Rådjuren har redan mumsat i sej blad och knoppar. Än så länge har dom inte angripit påskliljorna men det är en tidsfråga innan dom kommer på att dessa går också att äta. Små gröna strå börjar redan att sticka upp i mossgräsmattan och de första fjärilarna har setts nu i påskhelgen. På lördag är det dags igen. Det är det där med att byta däck på bilen. Det kommer alltid lika oväntat varje vår. Fast man vetat om det hela vintern har inget gjorts för att se om däcken går en säsong till eller måste bytas. Har dom väl kommit på





kommer dom att få sitta kvar. Att mäta mönsterdjupet med skjutmått kommer inte att hända, nej det får bli ett ögonmått och det kan variera på hur många millimeter som helst, nästan upp till en cm.

För alla odlare stundar nu bråda dagar. Det skall frösås inomhus så "bötter" och kar står överallt, så de flesta fönster är belamrade med spinkiga plantor som sträcker sej mot ljuset. Helt omöjligt att se vad grannen håller på med. Inte för att man är nyfiken, men lite koll bör man väl ha.

Och för dom som har växthus är det hur mycket jobb som helst. Det skall bytas jord, tvättas och skuras, lagas rutor efter det misslyckade nyårsfyrvärket.

Det finns inte en lugn stund i april, nej nu händer allt och nästa månad blir ännu värre, bara för att man till sommaren skall ta det lugnt och bara vila. Har detta hörts förr? Det kommer inte att hända, det blir som vanligt. Fullt upp hela sommaren!

De flesta av oss använder datorer och mobiltelefoner. Ett bra hjälpmedel om det inte missbrukas. Tyvärr är det ju många som inte klarar att använda tekniken på rätt sätt. Det där som att samtala med någon i en kö eller ett väntrum är helt borta. Alla sitter och glori i sina apparater och har ni någon gång stannat bakom skolbussen när den släpper av barnen, är det första som kommer ut från bussen en hand, och i denna en mobiltelefon. Dessa små apparater styr våra liv och än värre kommer det att



bli nu när AI tekniken fullkomligt exploderar. Dessa apparater kommer helt att styra våra liv. Vilken förening behöver en styrelse? Nej, detta sköter AI om. Att ta sej till möteslokaler, detta fixar AI med självstyrande bilar, kort sagt, man behöver inte gå utanför rummets väggar. Med AI-glasögon kan man sitta hemma och ändå träffas. Den här tekniken är kanske bara några år bort. Dagens smörgåsar hade AI fixat på någon minut och författare och skriftställare kan slänga sej i väggen, AI gör detta mycket bättre. Människan kommer att bli överflödig. Någon syndafloed behövs inte för att utplåna allt levande som på Noas tid, detta tar robotar hand om. Om inte de styrande tar tag i detta och drar upp riktlinjer på vad som får utvecklas är vi snart där.

Nej, nu blev det ju för tråkigt. Vi får i stället se fram emot den annalkande våren och glädjas åt att ljuset återvänder mer och mer för varje dag. Sköna fikastunder i någon lävägg, höra hur fågelsången tilltar för var dag och innan man hunnit blinka har redan björkarna fått musöron, allt växer och frodas utan hjälp av AI teknik.

Ta hand om våren och er själva hälsar Leif i Bottna