

Våren börjar så smått att visa sej. Den gråa nyansen som vi sett så mycket av den senaste tiden, har nu ett par gånger på visat upp en annan sida. Solen har visat sej. Det är nästan så att man glömt hur den ser ut. Några flyttfåglar har redan anlänt såsom tranor, lärkor och ringduvor.

När de första solstrålarna visar sej är det många som frestas att ta in sina snökäppar men ett tips är att låta dom stå kvar, det kan bli mycket snö än. Det känns bra, att i år har vi haft användning för dessa käppar för i år har vi haft en riktig vinter.

Om några veckor kommer ett problem för många. Då skall vi gå över till sommartid igen. De som bestämmer om detta kan inte bestämma sej för om vi skall ha olika tider vinter och sommar, eller bara ha en tid, normalt

Hur var det nu? Skall vi dra fram eller tillbaka klockan. Många pannor sätts i djupa veck inför detta problem. Ett enkelt knep är att tänka på, att snart är det dags att ta ut utemöblerna. Alltså skall klockan dras fram. Då var det problemet löst, men nästa är hur gör vi. När det fanns rattar eller att man kunde dra fram visarna för hand var det enkelt. Idag skall det knappas på små nästan osynliga knappar, det skall gås in i menyer för att göra en ändring. Det kan ta en halv dag för att komma rätt Ofta får man anlita något barnbarn för att klara av det. Häromdagen när jag tankade står det på displayen på kortläsaren att man kunde tvätta bilen med mobilen. Bilen var hur skitig som helst, så detta tyckte jag var ett bra tips. Men det fungerade inte alls. Det blev bara repor när jag drog med mobilen över bilen och inte blev den renare och till råga på allt råkade jag tappa in mobilen mellan fälg och bromsok, så det var ett rent elände att få ut den igen.

Äntligen kom då Ungern till skott och godkände Sverige som Nato medlem. Lite märkligt förfarande att alla länder måste godkänna och inte en majoritet som i de flesta omröstningar. Vi har ju sett i dessa att två länder, Ungern och Turkiet med tvivelaktiga demokratier, kan för egen vinning hindra ett land att bli medlem.

Putin kanske inte har så mycket innanför pannbenet, men han måste ju fundera på, att genom att starta ett krig som han lätt tänkte vinna fick han Nato mycket närmare sej.

Om några veckor skall ett gäng med SPF:are åka till Göteborg för att vara med på inspelningen av postkodmiljonären. På en eftermiddag spelas det in två TV program och för att inte publiken skall fatta detta, måste publiken byta både plats och kläder med varandra. Detta kan bli hur rörigt som helst. Häng bilnycklar och plånbok i ett snöre om halsen, utifall din granne avviker.

Sportlovet som nyss har varit här i Bohuslän är ett välkommet avbrott från skolan för barn och ungdomar, men när en SPF medlem kontaktade Stockholm i ett ärende som dragit ut på tiden flera veckor och undrade om ärendet hade kommit blev svaret: Flera hade sportlov som jobbade på kontoret. Alltså pensionärer i Stockholm har sportlov. Det borde ju vi också ha.

Om en månad måste vi byta till sommardäck på bilen. Ett tips. Att kolla däcken redan nu för att se om det finns mönster kvar och vänta inte till sista stund. Av egen erfarenhet vet jag att



MARS

det alltid blir så. Ska försöka bättra mej i år. Ock skaffa hem 5.56. Det finns ju andra märken också, som det heter.

Det har sagts tidigare men har ni tänkt på alla dessa små hål som blir på våra vägar, allmänt kallats för potthål. Förr blev det också hål men inte i den omfattning som i dag. Kan det va en invasiv mask som finns under vägbanan och glufsar i sej asfalten. I den värld vi lever i kan ju allt hända På senaste Vasaloppet var det någon miljönisse som ville rädda våtmarkerna och ställde nästan till det för ledaren i loppet. Tanken kan ju vara bra i ock för sej, men med ett varmare klimat och myggor som inte hör hemma här i norden kan sjukdomar som malaria och dengufieber frodas i dessa våtmarker.

Småfåglar kan man rakt inte lita på. Varje år, sista helgen i januari skall man räkna fåglar " som det heter vid stugknuten".

Det är Sveriges ornitologiska förening som sköter om detta. Har varit med i denna fågelräkning ett antal år. Detta året hade vi "preppat" med mycket och god fågelmat flera veckor innan det skulle räknas, så i år måste det bli ett stort antal pippiar som skulle komma till fågelbordet för att utspisas. Veckan innan räkning var det god tillgång på fåglar bl.a en flock på 23 bergfinkar.

Helgen då det skulle räknas, vad hände då. Pyts väck var alla fåglar. Några enstaka talgoxar och blåmesar var kvar. Inte blev det någon rekordräkning som planerat. Nästa helg däremot då hade alla fåglarna kommit tillbaka så där fick man sitta med lång näsa och titta på när fåglarna försåg sej från fågelbordet.

Tänk att saker som man gör hundratals eller kanske tusentals gånger kan gå fel ibland. Häromdagen skulle jag sätta på bryggaren och fixa elvakaffe. Öppnade ett nytt paket Lövbergs lila. Vad gott det luktar när man viker isär plasten som håller ihop påsen. Men det är inte bara, bara. Det brukar sitta jättehårt, så ibland får man ta saxen tillhjälp för att komma in i påsen. Mätte noga antalet skopor och tryckte på bryggaren. Efter fem minuter var den ovanligt tyst. Det brukar ju alltid fräsa lite. Det gick ytterligare några minuter och inget hände. Aj då, bryggaren sönder. På hjärnkontoret började det direkt arbetas på var skall man köpa ny bryggare. Visserligen har den några år på nacken, men inte var den lastgammal. Ja, då får det bli att koka upp vatten på spisen, för kaffe man ju ha och klockan hade nästen nått till halv tolv. Vattnet kokade upp och då kommer hustrun och påpekar att, det finns inget vatten i bryggaren. Där var felet. Jag hade glömt hålla på vatten. Vatten i bryggaren och då gick den igång som vanligt.

Om solen skulle visa sej några dagar i sträck så hetsa inte ut och börja röja i trädgården. Ta det lugnt, vårarbetet kommer att hinnas med, det har det alltid gjort i alla år. En lugn avslutning på mars önskas av Leif i Bottna.