



April är den månad då alla vädertyper kan väntas och det gjorde det, redan andra dagen i månaden. Snön vräkte ned och ställde till med en massa problem i trafiken. Många var dom som bittert ångrade att dom hade satt på sommarhjulen. Många gånger är det bra att vara ute i god tid, men inte alltid. Ock alla de flyttfåglar som redan hade anlant, stod säkert huttrande i någon snödriva och undrade om dom hade navigerat fel. Förr sa man alltid "att aprilsnö, ger fåragö" och om det stämmer bör det bli en god skörd kommande år. Ibland eller rättare sagt ganska ofta måste man tanka bilen. Det går en förmögenhet varje gång. Första gången jag tankade bilen kostade bensinen 95 öre, detta var 1971, men å andra sidan var inte timlönen så hög då. När jag stod där och hörde bensinen rinna ner i tanken stod det på displayen att det var kort tankning, men inte märkte jag att det tog kortare tid än vanligt...

Nu stundar snart den tid då det skall fixas i trädgårdar och tomter. Kvistar, löv och annat bråte skall räfsas ihop och tas om hand. I rabatterna blommar nu krokusar i glada färger och häggen har redan stora knoppar. Våren är på gång med allt vad det för med sej. Ett säkert värtecken förr har varit att det har eldats lite varstans, men numera får man inte elda upp löv och kvistar utan man skall köra det till tippen. Detta har EU bestämt. Istället för att ha eldat upp löv och pinnar hemmavid skall man köra flera mil till tippen och bränna åtskilliga liter med bensin för att vara miljövänlig och inte bryta mot lagen.

Har ni tänkt på när ni tittar på Aktuellt i TV, att det bordet där uppläsaren sitter, där har dom satt en stor sockel längst ned, så att när typ metreologen skall samtala med uppläsaren får han eller hon hänga sej mot bordet. Sockeln är i vägen för fötterna.

Om reklam i TV kan man ha många åsikter. Framför allt är den för lång. Det sades en gång att man kunde gå och koka kaffe, medan reklamen pågick. Numera hinner man både koka kaffe och hämta bönorna i Brasilien innan reklamen är över.

I Bauhaus reklam gör ju oftast Peter Stormare och den skäggpryde norsken inslag. Den senaste reklamen med norsken är att han står och sågar en skiva på en bänksåg utan varken hörselskydd eller skydd för sågklingan. Rent livsfarligt. Och detta visar dom för tänkta köpare sons kanske aldrig har använt en såg.

En annan iakttagelse från TV. Varför envisas alla "gubbar" med att knäppa den översta knappen i kavajen. Dom flesta har dessutom för små kavajer som stramar på alla håll. Knäpp istället den nedersta knappen eller låt kavajen vara öppen. Man kan ju tro att karlarna är i sjunde månaden.

Det har alltid varit dyrt att vara sjuk, men nu har det blivit än värre. Kostnaden för läkarbesök har fördubblats och som medicinpriserna har ökat bara på ett halvår. En vanlig Antorvastatin har stigit med flera hundra procent.

Vi har blivit dåliga här i landet på att kolla våra brandvarnare. Handen på hjärtat. När kollad du din brandvarnare senast för du har väl minst en sådan hemma. På vinstbordet här borta finns det skohorn att vinna och överst på dessa sitter en liten plupp som man skall trycka mot provknappen på brandvarnaren för att kolla om den fungerar. Enkelt och så slipper man att klättra upp på bord och stolar för att kolla batteriet.

Det finns en uppsjö av brandvarnare men dom allra flesta har ett dumt system att sätta fast batteriet. Man trycker och trycker och signalen tjuter innan batteriet är på rätt ställe. Detta är kanske anledningen till att man drar sej i det längsta för att sätta i nytt batteri.

Som många redan har sett har det flyttat in bävrar i Kvilleälven. Dom kalasar på de flesta träd som dom kommer åt. Så fort en bäver hör rinnande vatten måste den bygga en fördämning Snart kanske dom har dämt upp Sandliden så det blir ett floddelta där. Vägverket får ordna med färjeförbindelse för att trafikanterna kan ta sej fram Ock tänk den dag då bävrarna kommer på att istället för att fälla

egna träd, som tar flera timmar i anspråk kan dom lätt slinka i på Deromes brädgård och där skaffa hur många bräder som helst att bygga fördämningar av. Tar dom tryckt virke kommer dammarna att hålla i hundra år.

De nya korkarna på snart alla förpackningar retar folk. Hur man än bär sej åt sölas det alltid ut vätska. Man tittar under mjölkpaketen för att se om den läcker, men så är det inte. Det är korken som ställer till det. Ett argument för dessa korkar som sitter fast skulle bli så mycket bättre, var att dom inte skall hamna i naturen. Jag har då nästan aldrig ett några korkar som legat och skräpat. Förr så sorterade man ju korken i plastbehållaren och paketen som kartong. Nu går ju allt som kartong.

Hur skall dom kunna sortera bort korkarna från kartongen. Det finns ju knappast två kartonger som är ihoptryckta som samma sätt. Min teori är att allt eldas upp och inget tas tillvara. Rambo har varit runt i kommunen och visat upp den nya kärlden som skall komma till hösten. Så mycket klokare blev då inte jag efter det besöket, kanske hade jag dragit ned mössan för långt över öronen.

Våren är i antågande. Snart kan vi stämma in i sången "Sköna maj" och njuta av att kvällarna blir längre för varje dag. Visst är Sverige fantastiskt med sina årstider. Jäkta inte sönder våren utan njut, hälsar Leif i Bottna