

Så har vi då kommit in i december månad. Den tråkigaste månaden på året har passerats. Nu blir det jul-mys med en massa lampor och granar att tända. I var och varannan tidning står att läsa om att boka julbord. I den ena annonsen efter den andra försöker man överträffa varandra med hur mysigt och lantligt deras julbord är.



Oftast är det för mycket mat på ett julbord. Man blir mätt vid blotta åsynen. Ock så är den eviga frågan. Hur skall ett julbord ätas? Sill för sej, kött för sej eller allt på en gång. Oftast blir det allt på en gång. Nåväl. Ris alla Malta behöver ju inte blandas ihop med det andra. För många är ju skinka en central maträtt på julbordet.

För någon veckas sedan var jag och handlade i affären och där hade dom att sälja riktig jul-skinka i skivor. Jag riktigt kände hur snålvattnet rann till i munnen. Lite skinka kan man väl få unna sej innan julen så det blev ett paket i kundkorgen. På vägen hem föreställde jag mej hur gott detta skulle bli. Skinka, kaffe och ett gott bröd och med det första adventsljuset lysande på bordet. Bättre kan det inte bli. Smörgåsen färdigbredd, skinka pålagd och en lagom sträng med senap. Blev lite frågande när jag tittade på senapstuben för där stod att den skulle omskakas. Hur skakar man en tub. Läste jag fel där i halvdunklet, omskakas? Fick tända lampan i taket ett ögonblick. Jo, det stod mycket riktigt, omskakas. Försökte att vända den på alla sidor men jag tror inte att det hjälpte. På tuben stod också att dom var hovleverantörer. Kungen äter den här senapen och han har ju lite svårt för ordförståelse. Hur kommer han att tackla problemet. Inte mitt bekymmer, dags att avnjuta smörgåsen. Tog en tugga och den förväntansfulla smaken kom inte. Tog en tugga till, samma smak. Hustrun på andra sidan bordet undrade om något var fel när hon såg min frågande min. Lite besviken svarade jag att det smakade inte som jag föreställt mej. Kanske har du tagit fel paket i kylskåpet var trösten jag fick för där fanns en vanlig Emil skinka också. Gick och tittade efter, men den paketen låg kvar. Gick tillbaka till bordet och tittade på skinkförpackning. Jag hade tagit fel pålägg. Läste med stora ögon på förpackning. Rökt kalkon. Det blev ingen julskinka den dagen.



Något som blivit populärt de senaste åren är bröd som är bakat på surdeg. En del bagerier använder både jäst och surdeg för att vara säkra på att det skall jäsa ordentligt. Ock att det har jäst är lätt att se, hål överallt, det ena större än det andra. Att bre honung på brödet, otänkbart, marmelad kan gå i vissa fall, mimosasallader och majonnäs, kanske. Det enda pålägg som funkar och inte ramlar genom hålen är hela ostskivor av herrgårdsost,

Stureost går halvbra. Många bagerier är medvetna om problemet och tillhandahåller ett vegetabiliskt kitt att fylla hålen med. Finns både i tub och på burk och säljs under namnet "Att inte sura över hål."

Det blev likadant i år som alla andra år. Det där med att byta till vinterdäck är något man väntar med in i det sista. Så även i år. Man hittar på alla möjliga ursäkter för att inte ta tag i hjulbytet. Och i år var det ju nästan sommar ända fram till att snön kom, men en morgon var marken vit

och det fanns ingen ursäkt längre. Dags att ta tjuren vid hornen och sätta i gång. Bara det att få fram däck. Som vanligt har dom hamnat längst in bakom sommarmöbler och cyklar.

Däck har en konstig förmåga att ändra sej av att bara ligga helt stilla. När dom togs av i våras såg dom hur bra ut som helst, men nu tycks dom ha fallerat och ser inte alls bra ut, nästan utslitna, men att få tag på nya nu när vintern har kommit är inte att tänka på, så det blir till att montera. Måste bara leta reda på domkraft och fälgkors och dom brukar sällan ligga på samma ställe, men till slut hittades dom på en helt annan plats än där dom lades in. Allt var nu förberett. Handbromsen åtdragen, växel i backläge, klots under hjulet. Vad kan gå fel? Första hjulmuttern sitter som berget. Hur mycket muskelkraft man använder går dem inte att rubba. Måste leta reda på ett rör att förlänga fälgkorset med, men att hitta ett rör utomhus när det har snöat kan bli svårt. Efter en kvarts sökande hittades röret och med dess hjälp lossnade muttrarna lätt. Det var ett långt rör så backspeglarna låg ibland illa till.



Snart var alla hjulen skiftade. När man ändå håller på är det lika bra att skifta på släpkärran också. Kärran dras fram, vinterhjulen hämtas. På senaste besiktningen blev en anmärkning på att ena skärmen bör fastsättas. Men optimist som man är har det inte hänt något det senaste halvåret, men kanske nu när ändå hjulet är avtaget.



Först måste man ju hitta en lämplig skruv och lämpliga skruvar växer inte på trä. Det blir till att rota igenom burkar och lådor och tillslut hittas vad som söktes. Snart är skärmen åtgärdad och det blev mycket bra. Stolt med resultat rätar man på ryggen. På med hjulet, in med domkraft och fälgkors i källaren, röret tillbaka på sin plats. Går bort till garaget och börjar bära in möbler och cyklar igen och snyggar till traven

med hjul, men vad är detta. Där ligger ju ett vinterdäck kvar. Va konstigt innan man fattar det hela. Jag har ju lossat sommardäcket, lagat skärmen och satt på sommardäcket igen. En djup suck hörs och några dåligt valda ord hörs så att fågelmatarens gäster kvickt lämnar området. Det blir att ta fram domkraft och fälgkors en gång till och skruva av sommardäcket en andra gång på en halvtimme och på med vinterhjulet. Nu blev det rätt till slut.



Ha nu en god och fröjdefull jul och låt inte stressen styra edra liv hälsar Leif i Bottna