

2023-05-11

Bastöna – Rösjön Hälsoveckans höjdpunkt

Först var de boule och sedan kom vårvandringen från Bastöna till Rösjön i Norra Vånga. Naturen skiftade från skiraste grönt till barrträdens mörka i skogen. Fåglarna kvittrade i alla möjliga tonlägen, endast gökens rop saknades, trots att den lär ha kommit dagen innan. En härlig vandring i varierande terräng från äng, skog, mosse och slutligen sjöstrand, där solstrålarna lekte på glittrande vattenspegeln. "Jag kommer" ropade Rosso, den glada schäfern, som mindes doppet sedan förra året. Husse kastade pinnen och Rosso plumsade i ivrigt spanande efter pinnen, som han stolt apporaterade. De 22 pigga tvåbenta greppade sin kaffetermos och njöt av drycken och den medhavda matsäcken medan pratet och skratten fyllde omgivningen. De omkullvälta båtarna fungerade som utmärkta sittplatser och kaffebord. Vi beundrade blåvingar runt blommande klockljung och hälsade vårens första bärfis välkommen till sommaren. Det var så mycket att betrakta och beundra.

Vandringsleden var spångad till $\frac{3}{4}$ och hjälpte oss torrskodda över mossen. Några obesvarade frågor skall få sitt svar. T ex vem äger markerna runt vandringleden? Varifrån rinner vattnet till Rösjön och vart rinner det från sjön? Några björkar har skogens svarta guld fastklistrad vid stammen, sprängticka, chaga, som är ett gammalt beprövat, hälsobringande undermedel. Kan inhandlas på Hälsokost för dyra pengar. Även två murklor observerades. Några ivriga iakttagare hittade en gammal grop en bit från stigen, där man rötade linet, då det begav sig. Vi såg resterna från den gamla Bastönagården med fina stengårdsgårdar och blommande äppelträd en bit ifrån. Där fanns även stora lövträd, som kunde ge svalka till kreaturen, som betade i hagarna, samt en liten bevattningsdamm. Nuvarande Bastöna var bebott fram till 1957. Då fanns inga täta, planterade, skogar runtomkring utan man kunde se kyrkan från Bastöna. Barnen gick den långa vägen från torpen i skogarna till skolan, så också från Bastöna. Här firas traditionsenligt sedan långt tillbaka midsommar med dans runt den klädda stången. Då är alla husen öppna och kaffeservering ordnas av Excelsiorföreningen från den "nya" stugan. Excelsiorföreningen, som 2022 firade sitt 100 års jubileum, har ansvaret och sköter forngården Bastöna. Glada i hågen och med många steg i stegräknaren kunde dagens begivenhet betraktas som mycket lyckad. Dacapo nästa vår!