

Guidade vandringar om 1950-talets Knivsta sommaren 2020

Arrangör för vandringarna har varit Doris Karlsson, Märtha Åman och Torsten Karlsson.

Pandemin gjorde att alla aktiviteter och sammankomster tvärt ställdes in. Det blev tomma sidor i almanackan och då sommaren kom kände vi att nu vågade vi börja med våra utomhusvandringar. Vi inhandlade ett bärbart högtalarset och begränsade antalet till 12 deltagare för att kunna hålla avstånd till varandra. Datum bestämdes från gång till gång efter noggrann kontroll av väderprognosen. Men att den inte alltid är att lita på fick vi verkligen erfara.

Till Vandring nr 1 den 16/6 kl. 13.00 i centrala gamla Knivsta var 12 anmälda. Vid samlingen utanför Birgittakyrkan stod 6 st tappra med uppfällda paraplyer då det börjat regna kl. 12.45. Tack vare paraplyerna var det inget problem att hålla avståndet till varandra. Vi gick Härads-Nysäters- och Törevägen och regnet det bara strilade på. Då vi kom in på Staffansvägen öppnade sig himlen, vi gick tappert på, men när nästa regnskur kom var den så häftig att den överröstade högtalaren. Alla var nu genomvåta upp till knäna och det kippade i skorna så det blev en rask avslutning på vandringen. Det tog något dygn innan allt hade torkat!!

Skam den som ger sig, det värsta hade förhoppningsvis redan varit – det kunde bara bli bättre väder. Till Vandring nr 2 den 29/6 i Gredelbyområdet hade 10 st anmält sig. Det blev en behaglig vandring med inblick i hur Knivsta samhälle växte fram mycket tack vare Lundkvist & Huddén. Gamla barndomsminnen väcktes hos flera av deltagarna då vi passerade deras gamla hem, skola och lekplatser.

Jag hade redan före covid 19 börjat planera för en ny vandring om södra Knivsta utifrån Stefanskyrkan. Märta blev genast eld och lågor för då kunde vi ju avsluta med en kaffestund. Inbjudan till Vandring nr 3 den 6 juli med ”överraskning” efter vandringen, lockade 12 deltagare. Det blev en av sommarens 25 graders dagar, men vi stod i Knivsta gårds allé i skuggan under lindarna och vid infarten till Stefanskyrkan under lindarna där och berättade. Efter en kortare promenad runt gamla Kyrkskolan=Klockargården och Kyrkan/ kyrkogården avslutade vi vid Marias stuga med kaffe som Märta bjöd på. Vi passade också på, då alla satt i skuggan, att berätta och visa lite bilder.

Efter ”hemesteruppehåll” tog vi nya tag och bjöd in till Vandring nr 4 den 5/8. Nu var det Ängbyområdet som 7 st fick veta mer om. Det är alltid några som aldrig har gått in på Lovise-dalsvägen och Ängby bygata. Ängvallen väckte många gamla idrottsliga minnen hos de manliga deltagarna. Vi visade också var gamla Graneberg låg och var det nya Granebergs-torpet ska byggas.

Den 27/8 var det dags för Vandring nr 5 i området Margareta-, Gen- och Vårsångsvägen. 8 st hade hörsammat inbjudan. Margaretahemmet var tidigare barnsäkrad med en inhägnad runt om och skapade därigenom lite mystik för ortens icke berörda. Där bedrevs vård- och utbildning för epileptiska barn, som i många fall låg före vad som gavs i kommuner och landsting. Epidemisjukstugan och industriområdet på Vårsångsvägen känner inte alla till, men väckte gamla minnen hos andra.

Vandring nr 6 den 7/9 omfattade Centralvägen och Apoteksvägen. 6 st gick med för att höra om 1950 talets centrum i Knivsta. Här är det inte så lång vandring, desto mer att informera

om för i så gott som varenda hus fanns det utöver lägenhet en eller flera verksamheter. Det fanns t ex 13 affärer, 3 banker, 3 bensinmackar, 3 frisörer och 2 tandläkare.

Om den första vandringen bjöd på regn och rusk, så lyckades vi i fortsättningen pricka in sol och behaglig temperatur. Vi avslutade med att den 23/9 bjuda in till Vandring nr 7 med "övertäckning". Om det berodde på att det var området Särstavägen - Valloxvägen, det fina höstvädret eller överraskningen som lockade att 17 st ville vara med. Men vi löste det med att varje par räknades som 1 i stället för 2, så då höll vi 12 personsgränsen och allas ansvar att hålla avstånd. Runt den korta Särstavägen hände det mycket förr, till skillnad från den transportsträcka som det är i idag. Skulle man gå/åka den långa Sjövägen=Valloxvägen fram till 1940 talets mitt fick man öppna 3 grindar och passa sig för Särsta Gårds hästar. Vandringssäsongen avslutades med samling i Karlssons trädgård där vi hade dukat kaffeborden. Vi passade också på att visa lite bilder och berätta om Folke Heybroek, en av Knivstas kulturprofiler.

Vi fick en fin sommar tack vare alla glada lyssnare som följt med på våra vandringar hälsar Doris, Märtha och Torsten