

SLOTSRESAN 13-14 JUNI 2018

Dag 1 Hjälmare kanal & Stora Sundby.

Efter att vår guide Teddy Lundberg anlänt enligt tidtabell från Stockholm åkte de 31 deltagarna kl. 07.45 mot väster via Varpsund i fint väder. Kaffestopp på Grassagården i Strängnäs, en av de få kvarvarande byggnaderna efter den stora branden i Strängnäs 16 april 1871 (se *Ödesnatten* av Agneta Lundin, LT förlag 1975).



Därefter vidare till Gravudden vid Arbogaån för färd på Hjälmare kanal (se STF Årsbok 1995: Hjälmare kanal, sid 44). Kanalen har 9 handdrivna slussar, är 13 km lång och lyfthöjd 22 m. Den invigdes år 1819, dvs. 13 år före Göta Kanal – bägge kanalerna byggda av Baltzar von Platen. God lunch på båten Gustaf Lagerbjelke medan ett stilla regn föll.



Slussning på Hjälmare kanal.



Kvinnokraft eller Kvinnor kan manövrera Slussportarna.

Bussen hämtade oss, återigen i sol, vid Notholmen för besök på sagoslottet St Sundby, vackert beläget vid **östra Hjälmare**n. Familjen **Klingspor** berättade om slottets historia. Mindre byggnation redan på 1200-talet. Ombyggdes i början av 1800-talet av Ulrika de Geer med sponsring av maken Carl de Geer, efter idé från Sir Walter Scott med tinnar och torn: 4 torn för årstiderna; 52 rum för antal veckor; 365 rum för årets dagar.



Stora Sundby slott.



Vacker mur vid St Sundby.

Vidare till Örebro och hotell Borgen, också med tinnar och torn, nyligen renoverat. God middag i den trevliga matsalen. Dagen avslutades med en skön promenad runt slottet i det vackra vädret.

Dag 2 Örebro slott, Westerqwarn & Grönsöö slott.

Kort promenad till Örebro kungliga slott. Karl IX och Karl XIV hade bott där. Från början försvarsanläggning som under årens lopp byggts om till det nuvarande mäktiga utseendet. Landshövding Maria Larsson (KD) bor där nu, men dit kom vi inte in.



Engelbrekt som mördades nära Göksholm slott av Magnus Bengtsson 1436.



Teddy och guiderna vid Örebro slott.



Vy mot de lila bussarna vid Örebro slott.

Vidare i det fina vädret till Westerqvarn mellan Kolbäck och Strömsholm. Bra rastställe vid Kolbäcksån för grupper med god lunch. Fina omgivningar. (Västerkvarn kraftverk byggt 1915. Ägare Mälarenergi. Renoverat 2015 med nya turbiner och fisktrappor).



Västerkvarn rastställe.



Kraftverket Västerkvarn byggt 1915.

Sedan vidare på lokalvägen genom Enköping till Grönsö slott, ganska avlägset beläget vid **Mälaren**. Så småningom kom **Bessan & Jakob von Ehrenheim**, de hade väntat på oss vid båtbyggen!! Vi blev dock väl mottagna och indelade i två grupper för visning. Slottet uppfördes av riksrådet Johan Skytte 1607-11. År 1820 kom släkten Ehrenheim till Grönsö. Många vackra inventarier har tillkommit under tiden tills idag. Trädgården är välskött, slottsparken fick pris 2005 för "Sveriges vackraste park". Grönsöomust görs på flera av de egna äppelsorterna. Tyvärr var vår besökstid på Grönsö alltför kort, Snäckhuset från 1786 hann bara Göran med.



Vi väntar på familjen Ehrenheim på Grönsö.



Jakob Ehrenheim. Till vänster skymtar slottsspöket.



Fotografen.

Hemkomst till Knivsta vid 18-tiden efter två mycket trevliga dagar ihop med SPF-pensionärer från Knivsta & Uppsala.
/ Palle