

Dalslands kanal 12-14 juni 2022 SPF Knivsta.

Resan startade 06.30. När alla hade stigit på i Knivsta, Uppsala och Köping var vi totalt 43 deltagare. SPF Knivsta bidrog med hela 36 resenärer. Äntligen ut på en SPF-resa.

Första anhalt var ett besök hos **Alfred Nobel på Björkborns herrgård i Karlskoga**. Men först ett efterlängtat förmiddagsfika. Sedan i samlad tropp till herrgården där vi fick en personifierad presentation av Anders Nobel och hans liv ihop med fadern Immanuel samt med bröderna Robert, Ludvig och Emil. Efter att ha skapat ett framgångsrikt affärsimperium dog Alfred 1896 i San Remo. I Karlskoga häradsrätt blev det 1897 bestämt att ett Nobelpris skulle delas ut ifrån Sverige och inte från Frankrike. Alfred hade ju sina ryska hingstar i stallet i Björkborn! Det första Nobelpriset delades ut 1901.



Alfred Nobel, Björkborn Karlskoga.



Gustaf Fröding, Alsters herrgård.

Nästa besök var **Alsters herrgård** där **Gustaf Fröding** föddes 1860. Efter en god lunch fick vi en kvinnlig guide som med stor inlevelse berättade om Frödings liv. Han skrev bl a "Guitarr och dragharmonika" och publicerade 1896 "Stänk och flikar" där den erotiska dikten "Morgondröm" väckte anstöt. Frikändes emellertid. Han träffade Verner von Heidenstam och Albert Engström i Sandhamn. Fröding var även intagen på Uppsala hospital under några år. Han dog 1911 och begravdes i Uppsala, med 200 000 personer i begravningståget.



Baldersnäs herrgård med naturreservat och lindallé.

Kort stopp i **Åmål** för att ta en glass. Sen eftermiddag till **Baldersnäs herrgård** i fint väder. Brant nedgång till de nybyggda flyglarna. Middag mycket god torsk med krämig potatismos. Lugn förmiddag nästa dag 13/6. Några tog fina promenader bland blommande buskar och

vackra träd med utsikt över sjön Laxen både i öst och väst. Det vackra herrbadhuset vid båthamnen beundrades. Strax efter kl 11 kom M/S Storholmen från Billingsfors och vi steg ombord för några timmar på **Dalslands kanal**. Efter ett antal slusspassager lunch i den gemytliga kajutan. Rökt lax smakade bra. Med spänd förväntan gled vi sedan ut på den 33,5 m långa akvedukten i **Håverud** med både landsvägen och järnvägen ovanför oss. Kanalen med akvedukten byggdes av Nils Ericson 1865 – 1868. Gick av båten och till Kanalmuséet och Dalslands Center. Smal och delvis mycket kuperad väg 3 mil tillbaka till Baldersnäs för middag. Köttet var tyvärr lite segt och skuret på fel ledd enligt expert vid vårt bord.



Herrarnas badhus vid sjön Laxen. Vår kanalbåt Storholmen Bengtsfors.



Håverud med järnväg, landsväg & kanal. Halmens hus i Bengtsfors. Lars Lerin i Karlstad.

Dag 3 14/6. Till Bengtsfors för besök på **Halmens hus** och promenad i soligt väder upp på **Majberget** för att beundra den vackra utsikten. Bussen till **Karlstad** för god kyckling i den vackra restaurangen bredvid Sandgrund. Sedan **Lars Lerins konsthall Sandgrund**. Återigen med en bra guide. Många nya fantastiska tavlor med speciellt ljus. Hemresa utan problem via Arboga. Vi kryssade mellan blygrå molnbankar, men på motorvägen efter avsläpp av resenärer i Uppsala, regnade det kraftigt. Hur skulle det vara i Knivsta? Som ett trollslag upphörde regnet när vi gled in till busscentralen i Knivsta efter tre dagars innehållsrik resa, med många trevliga människor. Stort tack till Högbergs duktiga guide **Tina** och skicklige busschauffören **Claes** som lotsade bussen genom olika besvärigheter.

/Palle Ander för SPF Knivsta