

Referat från Västanåresan den 9 - 10 augusti.

Onsdagförmiddag var det dags för den sedan länge omtalade resan till Västanå och Solens Dotter. Förväntansfulla SPFdeltagare väntade på på bussen vid Resecentrum och Brunnsparken samt att vi hämtade upp en person vid Karlskoga busstation.



Efter vägen till Sunne blev det ett stopp i Väse för en lunchpaus. Väl framme till Hotell Frykenstrand ca. kl.14 blev det en stunds vila på rummet.

kl 16.30 styrde bussen mot Västanås berättarlada, som ligger alldeles bredvid parken Rottneros.



När vi väl var framme uppmanades vi att beställa vad vi ville ha att dricka till maten som serverades i pausen. Där fick vi veta vilket bord vi skulle gå till och där stod den beställda drycken ett effektivt sätt att skynda på serveringen.



Innan föreställningen började besökte många utställningen av tidigare produktioners kostymer.





Kl. 18. var det dags att inta sina platser, sedan började skådespelet.

Den samiska berättelse om Solens Dotter är en sägner som berättats i generationer, historien om det onda och det goda.



3 av 6



Det var full fart på scenen från första stund med dans, skådespeleri och musik.

Det byggdes kåtor, tänds eldar, färdas med båtar, fångas renar med lasso, så man blev imponerad av alla tänkbara lösningar.

Uppsättningen är en kollektiv insats, både på och utanför scenen. Man blir upprymd över scenkonstens möjligheter.

I pausen stod maten uppdukad. Det serverades Wallenbergare, kokt potatis, gröna ärtor, rårörda lingon och brunsås.



Efter pausen fortsatte den samiska historien om det onda och det goda i samma höga tempo som första akten.

Den samiska mytologin har likheter med Kalevala, de bibliska berättelserna, antikens mytologi, avundsjuka och onda år och goda.

4 av 6



Det blev stående ovationer, mycket bra föreställning.

Väl hemma på hotellet samlades många i baren för att varva ner efter en mäktiga upplevelse.



Torsdags morgon började med att vi åt en lång och fin hotellfrukost.

Kl. 10.30 bar det av till Sunne centrum där 13 st valde att spendera förmiddagen. Resten av våra deltagare ville se Rottnerosparkens blomsterprakt.



En stor väggmålning med illustrationer från Selma Lagerlövs böcker.

Efter förmiddagens aktiviteter åt vi lunch på restaurang Nils Holgersson på Sunne golfbanan.

När lunchen var avklarad bar det av tillbaka till Örebro.

Ett stort Tack till alla som var med och gjorde resan så trevlig.

Text: H. Emanuelsson

Bild: pressbilder, L. Wiker och H. Emanuelsson