

Referat matresan den 28 september.

SPF Seniorerna Kamraterna inbjöd den 28 september till matresa. I Arla morgonstund lämnade ett femtiotal seniorer, såväl från Kamraterna, som från några andra av distriktets föreningar ett dimhöljt Örebro för färd mot östra Värmlands gränstrakter



mot Närke. Bussen tog oss över den dimhöljda Närkeslätten och över de likaledes dimhöljda Blå bergen. Som alltid när seniorerna träffas så surrade bussen av samtal mellan gamla vänner och nya bekantskaper. När vi närmade

oss Karlskoga började dimman lättas och när vi närmade oss Kristinehamn så hade det klarnat upp. När vi kom fram till resans första stopp, Karaby gård, alldeles utanför Kristinehamn, tittade en lätt värmande sol fram. Vi välkomnades till gården och inledde besöket med välsmakande fika med smörgås av gott hembakat bröd med



hemrökt lamm och lokalt producerad ost. Solen värmdde oss medan vi fikade under bar himmel. Efter fikat bjöds på en fängslande och entusiastisk information om gårdens verksamhet och djur. På



gården finns får av en ursprunglig och oförädlad art med en bred genupsättning. Alla fåren på det gröna gärdet ser helt olika ut. På gården finns också bruna utomhus frigående och grönbetande höns i en mobil hönsgård med tillhörande hönsbhus.

Frigående grisar som vistas utomhus hela året ingår också i djur-hållningen. Vi bjöds också möjlighet att handla lokalproducerade och/eller hantverksmässigt producerade produkter i gårdens butik. Ost, sylt, marmelad, mjöl, kött mm. Efter ett intressant och trevligt besök gick färden vidare mot Ölme lanthandel (Ölmeljus) där vi bjöds



tillfälle att se en gammal lanthandelsmiljö samt tillfälle att köpa lokalproducerade och/eller hantverksmässigt producerade varor av olika slag, såsom sylt, smaksatt honung, handstöpta ljus och olika textilprodukter, mm.

I butiken fanns en äldre apparat som vi inbjöds att gissa vad den använts till. Många kom fram till att den nog använts att mäta och skära upp med. Men vad..?? Gunilla Hedqvist löste slutligen gåtan, svaret var jäst. Efter avslutat besök styrdes kosan mot



restaurang Strandkanten i Karlskoga där lunchen väntade. Eftersom vi var lite tidiga hann vi med en kortare rundtur i Karlskoga där vi fick se bl.a. några fina hus och några vackra vyer över Möckeln. Klockan 13.30 anlände vi till restaurangen som verkligen lever upp till sitt



namn - Strandkanten. Vallenbergare, potatismos, rårörda lingon, skirat smör och gröna ärtor samt en frisk sallad därtill avslutat med kaffe och kaka. En lyckad lunch som förtärdes under trevliga samtal. Efter lunchen gjorde bussen ytterligare en kortare runda i Karlskoga innan vi stannade vid Ekmans på torget. En delikatesbutik där hyllor och diskar dignade av olika ostar, korvar, sylter, marmelader, delikatessex, chokladpraliner, mm.



Det gavs alltså tillfälle att ytterligare fylla på kylväskor och kassar inför mysiga stunder med god mat.



Innan bussen avgick mot Örebro genomfördes lottdragning där de flesta blev utan priser (som vid alla lottdragningar) men en del blev glada vinnare. Efter en fin och trevlig dag återkom vi till Örebro vid 17-tiden.

Ett stort tack till alla som var med på den trevliga sensommarresan.

Text: Sören Karlsson Arevång och Bild: Anders Calleberg