

## Referat från månadsmötet den 27 november SPF Seniorerna Kamraterna.

Klockan närmar sig 13.30 den 27 november, den bleka novembersolen lyser upp det tunna vita täcket av nysnö när ett flertal påpälsade seniorer trotsar kyla och halka och med bestämda steg styr mot Adolfsbergsgården.



Varför..?? Jo, SPF

Seniorerna Kamraterna välkomnar till månadsmöte och drygt 70 seniorer passar på tillfället att träffas, trivas och fika tillsammans samt lyssna till ett intressant föredrag.



Efter välkomsthälsningar inleds månadsmötet med dagens föredrag som framförs av Kjell Lund före detta lärare, adjunkt och skolledare



och medlem i Bernadottesällskapet. Han berättar på ett underhållande och trevligt sätt om Louise Alexandra Marie Irene av Battenberg, född i Tyskland 1889, men mera känd som Louise Mountbatten eller drottning Louise, Gustav VI Adolfs andra

gemål. Kjell berättar inte endast om drottning Louise utan även om hennes föräldrar, som, vilket tydligen var ovanligt i deras samhällsklass på den tiden, gifte sig av kärlek. Louise föddes i Tyskland men växte upp i England där hennes far blev högt uppsatt inom flottan innan han tvingades avgå då England och Tyskland deltog i första världskriget på olika sidor i konflikten. Kjell berättar också om Louise syskon och deras karriärer. Under första världskriget arbetade Louise som frivillig sjuksköterska under ett par år vilket hon långt senare nämnde för general/president de Gaulle vid ett





svenskt statsbesök i Frankrike. Hon bad om ursäkt för sin franska, som hon lärt sig i Flanderns skyttegravar. Ett yttrande som lär ha fallit den franske statsmannen i smaken. Hon träffade den svenske kronprinsen första gången redan 1914 då hon och hennes mor ”mellanlandade” i Stockholm när de hastigt återvände till England

från en resa i Ryssland eftersom världskriget brutit ut. 1923 gifte sig Louise Mountbatten med kronprins Gustav Adolf, som då varit änkling under några år. Bröllopet ägde rum i England. Louise Mountbatten, drottning Louise, fick aldrig några egna barn. Efter en tids sjukdom gick hon bort 1965.



Kjell Lund avrundar sitt föredrag med att berätta om (kanske rent av göra reklam för) en bok, Drottningens protegé, som handlar om en helt annan drottning och, framförallt, om hennes skyddsling, en gosse från Örebro. Men det är en annan historia....



Kjell Lund avtackas av Lena Wiklander och med varma applåder samt en vacker blombukett. Efter föredraget smakar det gott med kaffe eller te med tilltugg vilket intas under livliga samtal. När kaffet är urdruckat vidtar utlottning av för årstiden lämpliga blommor varefter en del information om kommande aktiviteter lämnas från föreningen. Vid 15-tiden avrundas månadsmötet och varma kläder tas åter på för stundande hemfärd.