

Referat om SPF Seniorerna Kamraterna hade sitt upptaktsmöte den 28 augusti på Café Skogen.

Vi blev 125 kamrater och många uttryckte sin glädje över att vi kommit igång med en ny säsong. Vice ordförande Lena Wiklander hälsade välkomna och då lite speciellt till f.d. dansbandsmusikern och numera trubaduren Thomas Candell.



Vi startade således ute i paviljongen där Thomas underhöll oss. På sina spelningar börjar han alltid med "I natt jag drömde" där han vet att publiken kan sjunga med i texten. Och det gjorde vi naturligtvis. Litet blandad fortsättning som bl.a.

"Sommaren är kort", "Sträck ut din hand" och "Stockholms skärgård". Naturligtvis blev det också några dansbandslåtar som "Höga berg, djupa hav" och "Corina, Corina".



Thomas tackades av Gunilla Hedqvist och fick både blomma och kram. Så gick vi in i stora huset och åt en god räkmacka med kaffe. Efter mycket trevligt sorl startade lite info från styrelsen.

Lena Wiklander pratade om "Träffpunkt Kamraterna". Vi har sökt och fått pengar från socialstyrelsen för att ordna sammankomster för folk som är ensamma.



Den första träffen är den 6:e september kl.13.30 i föreningsgården på Brunnsängen. Gunnel Öst pratade om bokcirkel nr 2. Första träff blir den 7:e september. Gunilla Karlsson leder den andra cirkeln och man vill ha fler deltagare. Så anmäl dig gärna om du tycker om att läsa böcker. Hans Emanuelsson tog upp kommande

aktiviteter. Matresan den 28 september finns platser kvar. Vinprovningen den 10 november finns ett fåtal platser kvar. IT-hjälpen platser kvar. Alldeles nytt: Vi har fått en buss till Änglagård den 9:e mars 2024 på Oscarsteatern i Stockholm. Nästa månadsmöte den 25:e september har vi tema

Dan Andersson. Välkomna då!

Vid anteckningarna G. Hedqvist, foto H. Emanuelsson och B. Olsson