

## Referat från resan till Brevensbruk den 28 oktober och Hjalmarrevyn.

SPF seniorerna Kamraterna anordnade lördag 28 oktober en resa till Brevens bruk för att träffa Hjalmar Berglund från Viby by och se föreställningen Mot ljusare tider. Vid tolvtiden lämnade en fullsatt buss, 50 resenärer, Örebro för att i ett behagligt tempo föra



de revysugna seniorerna till Brevens bruk. Resan inleddes med att Kamraternas ”revyvärd” Hans Emanuelsson och chauffören hälsade alla välkomna. Efter en knapp timmes färd närmade vi oss Brevens bruk efter en färd, som delvis gått

på vindlande och smal väg genom storskogen och genom en mäktigt lång allé. Tyvärr visade sig inga av alla hjortar som strövar i markerna runt Breven bruk. Besöket inleddes med en trerätters lunch i restaurangen i direkt anslutning till teaterlokal. Förrätten, skagenmacka, stod framdukade när vi



satte oss till bords. När vi fått in det vi önskade dricka så högg alla in på mackan. Till huvudrätt serverades kalvstek med potatis, gräddsås och pressgurka. Måltiden avrundades med äppelkaka och marzansås med kaffe. När seniorer träffas blir det ofta glada och goda samtal runt borden, så även den här gången.



”Revyvärderna” tog sig en runda mellan borden för att se till att alla trivdes och hade det bra. När maten var uppäten och vi började



förbereda oss för att gå mot teatersalongen dök Hjalmar från Viby by upp, mästerligt maskerad som Peter Flack, och hälsade oss välkomna till Brevens bruk och dagens föreställning. I god tid före revystarten klockan 15.30 begav vi oss till teatersalongen som

fylldes till sista plats av

en förväntansfull publik. Utan avslöja så mycket om innehållet i föreställningen att läsare som eventuellt har en plats vid framtida föreställningar känner sig onödigt välinformerade kan väl något avslöjas. Hjalmar gästade som vanligt revyscenen och passade på att dra några fräckisar som möttes av publikens skratt och applåder. Även Astrid Hök från Vingåker dök upp i årets revy. Hon bjöd på lite halvfräcka vitsar, sitt snarkliknande skratt, kvinnlig fågning och ett par korta glimtar av sina ljusrosa

mamelucker. Lite mer oväntade gäster var Lotta och Soldoktorn och Loreen samt kungafamiljen. Vi gavs också möjlighet att få en inblick i hur det kan låta när två äldre herrar sittande på en parkbänk ägnar sig åt djupa samtal. Numera vet vi även lite mer om det populära TV-programmet På spåret. Av alla applåder, både under och efter föreställningen, och av alla rungande skratt att döma så var den fulltaliga publiken mycket nöjd. Cirka 18.15 avslutades ”det hela” med att ensemblen tackade för de mycket varma och långa applåderna och med att Peter Flack uppmanade alla att ta det försiktigt på de mörka vägarna genom den viltrika skogen. Bussen tog oss lugnt och tryggt mot Örebro och under hemresan lämnade Hans Emanuelsson lite information om kommande aktiviteter och tackade alla som deltagit i revyresan och som på så sätt varit med och bidragit till en trevlig och minnesvärd



eftermiddag

Text: S Karlsson Arevång  
Bild: A Caleberg, L Wiker