

## Referat från vår Pubkväll på restaurang Parken fredagen den 23 feburari.

SPF Kamraternas pubkväll, vid 17-tiden, rörde sig ovanligt många tydligt förväntansfulla seniorer i området runt ICA Parken allt medan februariskymningen började sänka sig. Varför kanske någon undrade... Jo SPF Kamraterna bjöd in till pubkväll i Restaurang Parken. På programmet stod trevligt umgänge, mysigt ”häng” med



seniorer, samtal om mångehanda ting och glada skratt. Snacks stod på borden och en välsmakande ”plockbuffé” stod uppdukad med bland annat pizzaslices med

olika smak, grillspett, sallad, olika dressingar/såser mm smarrigt. I baren kunde man under hela kvällen inhandla valfri dryck. De glada trubadurerna, L och B musik, inbjöd till musikquiz. Svårt tyckte en del, lätt som en plätt tyckte andra. Vi fick lyssna



till kända låtar ”från förr” och svara på vem som en gång gjort låten känd, vem som stått för texten och en massa andra kluriga frågor. Efter rättning kunde pristagare utses. När quizen var avslutad bjöd de glada trubadurerna på ytterligare ett antal gamla godingar från den tid



då vi var något mindre åsrika än idag. Kvällen gick fort och alla verkade trivas med mat och dryck och framförallt med varandra. Musikerna avtackades med varma applåder, Hans Emanuelsson, kvällens pubvärd inom

Kamraterna, tackade alla för en lyckad kväll och Restaurang Parkens personal som servat oss på ett utmärkt sätt under kvällen. Efter hand började Kamraterna att leta reda på sina ytterkläder och bege sig hemåt efter en pubkväll med mersmak inför framtiden.

Text: S.Karlsson Arevång  
Bild: A. Calleberg