

”Sanna skrönor - berättelser om lite av varje ur ett brokigt liv.”

Under årets första möte fick vi nöjet att möta **Lennart Nilsson**, tidigare, under ett kvarts sekel, verksam som präst i Brunskogs socken, Bland mycket annat, skulle det visa sig!

Lennart dök ner i olika faser av sitt liv, berättade ögonblicksbilder, miljöer och minnen.

Han hade även tagit med sig vännerna Rolf Thorén och Anna Wallin, som med sång och instrument skapade musikaliska illustrationer till det talade ordet, på ett följsamt sätt.



Det var Rolf här till vänster, som valt ut melodierna, så att de skulle passa med Lennart, och hans eftertänksamma berättande om sitt liv. Ett helt vishäfte fick vi, så vi skulle kunna sjunga med om vi ville.

Här nedan ses Gunilla och Christer Gustafsson sjunga med i öppningsvisan, Olle Adolfssons visa Mitt eget land.



Denna eftermiddag får vi ta del av Lennarts land.

Lennart inleder med ett tänkvärt citat av den israeliska författaren Amos Oz, där han liknar människan vid en halvö. Människan har ett fäste någonstans, men strävar också bort från detta, ut mot det öppna havet/livet.

Berättelsen började i Tômta by, i Köla, under femtiotalet. En liten Bullerby-by, där Lennarts barndom under det första decenniet femtiotalet förlöpte tryggt och bra. Här passar det fint att få lyssna till Fattig bonddräng, Astrid Lindgrens Emil-text som Georg Riedel satt så fin melodi till!

1958 tog så livet brådstörtat en annan vändning i och med att hans pappa tog livet av sig, barndomen tog slut, Lennart kom att hamna i Uppsala. Fjellstedtska skolan, 150 pojkar, de flesta blev präster, några missionärer eller biståndsarbetare. Vad bestämmer var man hamnar i livet, egna beslut? Yttre omständigheter?

Fler musikaliska avbrott följer under eftermiddagen, från Rolf på gitarr, och från Anna oftast med sång, berättande och musik växlar om.

Åter till minnena - Praktiken gjordes i västra Värmland, 1972 blev det prästvigning i Karlstad, sedan följde tjänst i Brunskog, - åter till landfästet.



Men eftersom teater var ett tidigt intresse, kom Lennart också att engagera sig mycket i den lokala teatergruppen, med olika spel, på bl.a. Gammelvåla.

Anna Wallin gör entré, ännu ett musikinslag följer, hon på altblockflöjt och han på gitarren. Mycket vackert!

Lennart trivdes fint, med blandningen av allvar och skämt, både i kyrkoråd och på Skutboudden!

En gång när Lennarts skämt dock inte gick hem direkt, var när han 2003 fått det ärofyllda uppdraget att bli en av tjugotalet hovpredikanter, ett uppdrag man får på livstid. Han skulle göra sin debut i hovkapellet, inför kungen. Han inledde med en värmländsk historia som inte riktigt gjorde lycka hos kungen..., men sedan rätade det upp sig, med några fortsatta värmländska deklamationer.

Åter till livet i Brunskog: En viktig del i arbetet med teatern bestod i att Lennart skrev många texter, hela skådespel. Han tänker att livet, det är det som bara sker! Men det som sker i teatern, det är annorlunda! Man kan skriva, och påverka vad som blir!!

I samband medan känd person i trakten, Nils Frykman, avled, så skrev Lennart ett spel om honom. Detta framfördes på flera scener, i allt från Älgå till Seglora kyrka på Skansen, där den sista föreställningen framfördes.

Nu får vi höra ett nytt passande musikinslag, denna gång spelar Anna citterra!

Fler spel i Brunskog av Lennarts hand: ett var "Marseilles ängel", som skildrade ett liv som startade med en fattigauktion i Brunskog och slutade med uppmärksammat socialt arbete i fattigkvarteren i Marseille, av "mamma Astrid".



Ett annat hette "Värdshuset Rallarrosen", som handlade om tretton pilgrimer, som på något sätt vandrade och vandrade, i cirklar, ständigt åter till värdshuset. I det spelet spelade Knut Lykken den framgångsrike Olav Thon, vars liv dock slutade i en krasch. Här följer sången "Jag är en fattig trubadur", med temat "du får ingenting ta med dig dit du går".

Spelet "Bubbel i byrån", som handlade om Lennarts eget liv, spelades på Rackstadmuséet. Sången "Karlsson, evig vår", med sång av Anna, menar han säger något viktigt om livet.

Avslutningsvis erinrar sig Lennart en skriven historia om en amerikansk gammal präst, som ställer sig frågan om alla dessa sparade predikningar, i en låda, är de mitt liv? Programmet avslutas med en sång till från "Bubbel i byrån": Alf Pröysens visa "Du ska få en dag imorgon".

För att svara på Lennarts fråga: Nog har det varit mycket mer än så, det kan vi som lyssnat den här eftermiddagen, nog intyga, även om vi bara fått höra om några korta nedslag!

Och mitt försök att återge programmet här, ja, det känns förstås ganska ofullständigt. Och troligen har jag missat något viktigt också? Det var så mycket vi fick, både roligt, och tänkvärt!

Tack Lennart för att du delade med dig av ditt liv! Och tack även till Rolf och Anna, förstås!



Efter att ordförande Jan tackat av trion med chokladaskar, så släpper han fram Knut Lykken till scenen.



Ärendet är den föreslagna nedläggningen av Arvika Akutsjukhus, kirurgidelen!

1965 anställdes Knut på det då stora Arvika Sjukhus. Sedan dess har han många gånger fått uppleva att man dragit fram med osthyveln, - tvätteriet, maten, psykkliniken...

Nu är det inte längre osthyvel som gäller. Knut vill mana oss alla till kamp! Ut och demonstrera, allihop! Imorgon fredag, kl. 19, på torget! Kom dit!, säger Knut!

Sista programpunkt - Lotteriet, som vanligt!
Som vanligt är det också ordförande Jan och vice ordförande Lars-Eric som hjälps åt med proceduren.

Denna gång, vid sista mötet före årsmötet i februari, är det nog också för sista gången vi får se dem här, med detta uppdraget!



Första vinsten vanns passande nog av Rolf Thorén, det var väl ett lyckat sätt att utöka gaget för dagens framträdande!

Till sist vill vi påminna alla om SPF-appen!! Så enkel att installera i mobilen, och ett så enkelt sätt att hålla sig uppdaterad om allt som händer på föreningsfronten!

Vi kan se i statistiken att det inte är så många av medlemmarna som utnyttjar den, det tycker vi är tråkigt.

Vet du inte hur man gör?

Ta med din mobil, och dina inloggningsuppgifter för att installera appar till nästa möte, och be om hjälp! Det fixar vi tillsammans!

Väl mött nu, vid årsmötet, ONSDAGEN den 21 februari, kl. 14.00, på Korpralen!

Vid dator och kamera, **Annelise**