

vi bjuder in till en

Sensommarresa till Örebro

Torsdagen den 22 augusti 2024



Avresa från Palmviken kl. 07.30.

Vi gör en kort paus utanför

Karlskoga, och anländer sedan till

Örebro Slott i lagom tid till kl 11.00.

Där får vi en timmes guidning, då vi får upptäcka slottets spännande historia! Om fest och fångenskap...!



Därefter har vi några minuters promenad till Restaurang Makeriet, där det väntar en god lunchbuffé kl. 12.30.



Efter detta ska vi ta oss till Wadköping, Örebros välkända "gamla stan".

Vi går tillsammans till bussen som är parkerad vid Hamnplan, se den röda pilen i mitten. Den som vill kan sedan fortsätta promenera till Wadköping längs ån, och genom den vackra Stadsparken, allt som allt cirka 20 minuters promenad. Eller så åker man med bussen!



I Wadköping har vi ingen gemensam guidning, var och en får gå runt som den vill.

Där finns så mycket att titta på: museum, handelsbod och andra bodar, restaurang och café. Och massor av gamla vackra hus och miljöer, förstås!

Wadköpings hemsida har en förnämlig app med audioguide som kan laddas ner till mobilen! Den finns i AppStore eller Google Play Butik, och den heter "Wadköping då och nu"!

Vi rekommenderar verkligen att du laddar ner appen, och "vandrar" runt i den, redan hemma i förväg!

Det är kul! Då vet du hur du kan gå sedan, och vad du vill se!

Ladda också ner själva audioguiden, så du kan se den offline i Örebro!
Ta med mobilen på resan, gärna med hörlurar till, så får du direkt information om den plats, där du står!



Efter att vi vandrat runt, kanske shoppat lite, kanske bara tagit en fika eller glass, så är det dags att åka hemåt igen med bussen.

Vi räknar med att åka hemåt igen kl. 15.30, med beräknad hemkomst ca kl. 18.00.

Max deltagare 40, först till kvarn! Pris: Endast 500 kr!
Anmälan & Betalning senast den 1 augusti.

Anmälan: Ulla Johansson 070 238 60 82
Betalning: Bankgiro 5707-3991 eller swish 123-674 59 54

Varmt Välkomna på resan!