

## 230921 September månadsmöte

Så har vi då kommit igång med höstens program, det första månadsmötet är genomfört!

Välkänt mottagande i entrén, - vår kassör Gunvor hälsar här nedan Inger Halvorsen välkommen!



Välkänd kökspersonal, - här ser vi vår egen smörgåskreatör Margot bakom några av de imponerande landgångar, som hon denna gång har skapat åt oss!



Välkänt lotteribord, - även om det kanske blivit något lite slimmat i dessa dyrtider?



Välkänd lokal, - Korpralen är sig lik, när medlemmarna fylkas vid borden.



Välkänd ordförande, – Jan hälsar alla välkomna!



Särskilt förstås dagens underhållare! Det är Lennart Karlsson, "den sjungande polisen", välkänd för en del av publiken, men inte för alla!



Men innan vi får nöjet att lyssna till honom, så blir det kaffe, med dessa både goda och mäktiga landgångar, fyllda med godsaker. Inte mint den hemlagade fikonmarmeladen, som toppade ostdelen var superb! Mums!

Information om och genomgång av höstens program fick vi också av ordföranden.

Med särskilt påpekande om att "eget tilltugg" **inte** betyder att gästen ska ha en egen liten påse med till vinaftonen, utan förstås att tilltugget är "egenskapat" av oss i styrelsen, också då med Margot som ansvarig kreatör! Inte färdigköpt! Det kan bli tokigt ibland!

**Trygghets-  
boende  
på gång!**

En särskild informationspunkt handlade om att det **trygghetsboende**, som vår ordförande och förening en tid arbetat för, nu är på gång! En artikel om detta kommer snart också i Arvika Nyheter!

Arbetet sker nu i samarbete med PRO Arvika och RPG. En interimsstyrelse har bildats och två inledande möten med kommunen och byggrepresentanter har hittills hållits. Tanken är att placera byggnaden i kvarteret Bromsen, längs V:a Kyrkogatan, på rörledningsfirman Bröderna Karlssons gamla tomt. En detaljplan för området är på gång. Inspiration har bl.a. hämtats från trygghetsboendet i Hagfors.

Allmänheten kommer att informeras vidare, vid ett möte i början av november, då man även kommer att beredas möjlighet att teckna medlemskap. Mer information om detta kommer att följa!



Sedan var det dags för Lennart att ta scenen i besittning. Han började med att presentera sig själv, för det var länge sedan han senast var hos oss och underhöll.

Härstammande från Knallebygd/Sjuhäradsbygd, polisutbildad i Göteborg i början av 60-talet, verksam som polis i 43 år, mestadels i sydvästra Sverige, men de senaste åren i Arvika. Hela tiden har musiken följt med honom på fritiden, under många år som medlem i dansbandet SpeleFinkarna.

Efter flytten till Arvika har han kört egna program, med sång och gitarrkomp till. Musiken har varit ett bra komplement till det ofta tuffa polisjobbet.



Lennart gillar blandade stilar, att spela "gamla melodier för gamla människor". Det program han kör delar av idag kallar han "Från läsarsånger till rock", men han har även ett Dan Andersson-program i repertoaren.

Först fick vi höra "Gamla fina låtar", välkänd melodi från Ann-Louise Hanssons repertoar, följt av två låtar om årstider och natur: "Höstskogen brinner" och "Sången till bygden".

Dagens Melodifestivalslåtar är inte riktigt i Lennarts smak, men backar man till 70- och 80-tal, så!

Vi får höra tvåan från uttagningen 1974, Lasse Berghagens "Min kärlekssång till dig", och sedan den tyska vinnarmelodin "Ein bißchen Frieden" av Nicole, fast nu i svensk översättning som "En liten fågel"! Båda melodierna kändes mycket bekanta!

Sven-Ingvars går ju förstas inte att hoppa över för en gammal dansbandsmusiker, dessutom jämnårig med Sven-Erik Magnusson. Vi får höra ett medley på en sju-åtta låtar, av de allra mest kända sångerna.

Det religiösa inslaget kommer in i nästa låt, av en ofrånkomlig artist: Elvis Presley. Det blir en gospel som ingick i Elvis musik, "Take My Hand, Presious Lord". Det är en gospel, som Lennart framfört många gånger tillsammans med Christer Nilsson, Arvikas egen "Elvis".

Och mer Elvis följer sedan, nu en rad med rocklåtar! Inlett med "TuttiFrutti", avslutat med "That's Alright Mama", Elvis genombrottslåt, får vi veta. Elvis gjorde 800 inspelningar, 100 shower i USA och två i Canada, får vi också veta.

Sedan kommer slokhatten på, och därmed är det Dan Andersson som gör entré. Bland annat får vi höra klassikern "Jag väntar vid min mila".

Därpå följer en traditionell danslåt, "Corinne", och gamla välkända "Nidälven".

Lennart gjorde tappra försök att få publiken att sjunga med lite då och då, men det var inte helt lätt. Kanske fler som sjöng med, men det hördes ändå inte så värst...

Efter lite humor, i form av "Allsångshatarns visa", var det sedan dags för avslutning.

Det blev "En sång en gång för länge sen", helt passande, i dagens tema!

Ett långt och innehållsrikt program var det. Trots den något skrala allsången var det ingen tvekan om att publiken uppskattade dagens underhållning! Applåderna var varma!

Jan avtackade så Lennart, och sedan var det bara lotteriet som återstod! Några gick hem nöjda, - någon t.o.m. med två vinster!

**Vid dator och kamera,  
Annelise**

