

## Sångglädje med Seniorkören i april!



Torsdagen den 20 april gästades vi av Seniorkören från Kil, en samling glada sångare från både PRO och SPF Seniorerna, som verkligen gjorde reklam för glädjen med körsång.

Kören har en lång historia, den hette tidigare PRO-kören och leddes då av en och samma man i cirka trettio år! Nu har man gjort en sammanslagning med SPF, har bytt namn till Seniorkören, och har under de senaste åren letts av Gunnel Holmgren, också bosatt i Kil, men yrkesverksam på Ingesund's musikhögskola. Gunnel berättar att man träffas varje vecka, cirka 1,5 timme, och övar att sjunga tillsammans!

Konserten inleddes med sången "Sing a song", där kören sjöng före, och vi alla sedan kunde stämma in och följa med i sången. Därefter fick vi lyssna till en mycket annorlunda mix av två helt olika sånger: "Isn't she lovely", och "Härlig är jorden", kanske i ett något snabbare tempo än vad man är van. Först var var sång var för sig, och sedan i en samtidig och spännande mix! Det var väldigt lyckat!, med höga sopranstämmor i "Isn't ,, och djupare tenorer i "Härlig är...".



Gunnel varvar sångerna med att berätta mer om kören. Två mål man har jobbat för, är att känna sig säkrare på att sjunga på engelska, och att sjunga utantill. Vilket vi kan konstatera att man klarar så fint, också i nästa sång: "Hold on", en finstämd spiritual i långsamt tempo.

Sedan följer en välkänd melodi, "Flickorna i Småland". Texten däremot, en helt annan variant, med flera verser, författad av Stig, en av de manliga körmedlemmarna!

Det är flera som bidragit med egna texter, Barbro har också skrivit en julsångstext.



Nästa sång är "Jag diggar Count Basie", en melodi som svänger skönt där de manliga och kvinnliga rösterna kontrasterar så härligt! Roligt att så många män också är med i kören!

Nya sånger och genrer vill de ju också lära, alltid en utmaning. Nu får vi höra en sådan nytränad gospel, "Rain om me". Denna sång ska kören framföra på Valborg, tillsammans med en annan kör. Det lät jättefint, redan nu!



Sedan följde "Bort allt vad oro gör", en go´ kanon med många stämmor.

Det är ju april, så förstås fick vi också höra en del traditionella vårsånger: "Vintern raasat", också den i stämmor, och "Sköna maj välkommen".

Vi i publiken fick också sjunga med "Blåsippan ute i backarna står", och sen i det avslutande numret, "Kaffekanon"!

En jättefin konsert blev det! Stort tack!

Så blev det kaffe, och Margots goda hembredda smörgåsar till! Uppskattade också de!



Ulla gjorde reklam för söndagens kommande Söndagsfika på Ritz, och så berättade hon om reorna vi har planerade för maj och augusti. Först till vi Echstedtska gården, och efter sommaren sedan till Magnors Glassverk. Mer om det kan du läsa på annan plats här på hemsidan.

Sista punkten på programmet var förstås lotteriet. Denna gång gick flera av vinsterna till Kil, - det var ju kul!

Så fick vi önska varandra Glad sommar, om vi nu inte ses på resan i maj, förstås! Eller på något av kommande Söndagsfika före: först nu den 23 april, sedan också söndagen den 21 maj!

Vid kamera och dator,  
Annelise Paulsen

