

Månadsmöte med lite strul!

Så blev det då ett månadsmöte som kändes rätt och riktigt, trots en del strul med dubbelbokning av lokal och plötslig ändring av tiden i sista stund!



Fantastiskt att alla var så flexibla, både gästande musiker och medlemmar, att vi med två timmars förskjutning kunde genomföra mötet precis som det var tänkt!! Stort tack till alla som med gott humör bara anpassade sig, utan klagomål!!



Den här gången var det Lars-Erik Eld, vår vice ordförande, som hälsade alla välkomna, då den ordinarie befinner sig på resa i Montenegro.

Särskilt vände sig Lars-Erik förstås till våra artister, som idag skulle stå för underhållningen, solisten Britt Enders och musikern Lollo Bergdalen.

Bakom artistnamnet Britt Enders döljer sig Ing-Britt Bergström, som utöver att ha haft en lång karriär som dansbandssångerska, också leder sykurer (senare idag!), och dessutom, inte minst, är ordförande i SPF Seniorerna Kilsbygden och även distriktsordförande i Värmlandsdistriktet!

Utöver att Britt/Ing-Britt presenterar sig själv, så presenterar hon även sitt sällskap för dagen, sin man Olle, ofta saxofonist men idag mest bärare och sällskap,





och så förstås ackompanjatören, Lollo Berndalen, - så välbekant i vår förening!

Då mötet blev så sent, och Ing-Britt hade sin sykurs i Kil att passa, så fick vi kaffet och Margots goda smörgåsar, samtidigt som det musikaliska programmet började. Det fungerade utmärkt!

Eftersom en stor och sorglig nyhet idag handlade om Lasse Berghagens dödsfall, så inledde Lollo med att spela "Teddybjörnen Fredriksson". Så fint!

Sedan började programmet, med sång av Britt och pianospel av Lollo, varvat med lite prat från dem båda.

Starten hörde hemma i 40-talet, med örhänget "Med dej i mina armar", komponerat av Kaj Gullmar, och sedan En månskenspromenad, en gång så populär med Ulla Billquist.



Mellansnacket handlade förstås om olika saker. Med adress till Olle, här ovan till vänster, fick vi en liten lektion om en saxofonist vedermödor, och om hur man förr såg på saxofonen som "djävulens instrument"...

Efter det var det dags för lite allsång. Vi i publiken var väl ungefär lika "bra" på det den här gången, som vi brukar vara... Trots att vi nog alla väl kände igen "En gång jag seglar i hamn", en 50-talsmelodi av Stig Olin, så kunde man väl kanske inte riktigt höra det?

Mer mellansnack: Tidstypisk miljöbeskrivning från en danskväll på ett stadshotell i en småstad som Lidköping, kunde man också känna igen sig i, även om knorren i historien förstås var ny!

Men att den gamla slagern Augustin, med Siw Malmqvist, var den enda tangon i Melodifestivalen, en gång för länge sedan, det kände åtminstone inte jag till.

Dean Martins "Everybody loves somebody sometimes", Lill-Babs "Klas-Göran", en lustig visa om kaffe, gamla "Nidälven" och Britts ungdomsfavorit, Ella Fitzgerald "All of me", och så tillbaka till

40-talet och Ulla Billquists "Han är min soldat", - vi fick en ordentlig kavalkad av örhängen från mitten av 1900-talet.

I det sammanhanget kom den gamla hatten från 40-talet fram, en hatt förknippad med speciella minnen på flera sätt för Britt, något hon också livfullt berättade om.

Den sista sången vi fick höra var också den från 40-talet, Vera Lynn, nu på svenska, med "Vi möts igen".

Ett mycket passande slut!

Särskilt då som Lars-Erik vid avtackningen också kunde konstatera att det verkligen inte dröjer särskilt länge till nästa gång vi ses!

Det blir nämligen redan vid vårt kommande 50-årsjubileum nästkommande lördag. Men, den gången är det inte "Britt Enders" som kommer, utan Ing-Britt Bergström, då i egenskap av vår distriktsordförande!



Efter allt detta fick vi en genomgång av höstens digra program av Lars-Erik, vi har mycket att se fram emot! Allt finns också presenterat här på hemsidan, i Kalendern.

Spännande är förstås också vårt nya projekt Trygghetsboende, som är på gång i samarbete med PRO Arvika, Arvika kommun och byggföretag! Missa inte detta! Informationsmöte på Ritz den 1 november kl. 18.00,.



Lotteriet är ingen nyhet precis, men lika viktigt för det. Bordet såg välbekant uppdukat ut. Och vissa kunde lämna mötet påtagligt nöjda! Här t.h. ses Margareta Skoog ha inhöstat en av de första vinsterna!

Och två av dagens gäster kunde dessutom glädjas åt att vinna två vinster vardera!!

Ett trevligt möte blev det!

Och redan till helgen nu är det Seniordagar på Ritz!



Text och bild: Annelise Paulsen