

230723 Upplevelsedagen i Frysta, Kil



Igår var det upplevelsedag för alla Värmlands seniorer i SPF. Vädret var behagligt, och uppslutningen god.

Allt var på plats, - perrongen fick vara scen, och det fanns gott om sittplatser, under tak om man så ville. I priset ingick kaffe och kaka, en god kebablunch en lott till lotteriet med vinster från den lokala hembygdsföreningen, och så förstås en massa aktiviteter.



Ångbåten Freja låg förtöjd intill kajen, man fick gå ombord, och möttes av representanter för ångbåtsföreningen., som beskrev hela historien och alla detaljer, om man så ville.

Här möttes både gamla och nya vänner. I vimlet återfanns t.ex. distriktets förre ordförande, Kerstin Erlandsdson, här i samspråk med Rülckers.



Här tv ses närmast Monica Granewald i sällskap med Elisabeth Modin, båda från Karlstad.

Man kunde också gå en klurig tipspromenad runt området, titta in i det lilla muséet, och förstås ta det lilla tåget, som gick runt nedre delen av Fryksta, förbi badplatsen och tillbaka.



Dagen skulle inledas av Eva Eriksson, vår förbundsordförande och förre landshövding. Men där blev det visst något fel: Det var ju en helt annan kulturpersonlighet som kom, självaste Selma Lagerlöf!

Hon höll ett fint anförande, om kultur och klokskap, om demokrati, om ålderism och annat av vikt för oss alla på plats! Med både humor och allvar!

Senare äntrade en man från Västergötland perrongen, och höll ett anförande om vad antibiotika och resistent bakterier.



Därefter var det dags för Hjärnkoll!

Sju lag hade anmält sig till detta, och vi fick ta plats bakom var sitt bord på perrongen.



Här tv ses ett av de båda! lagen från Edabygden bakifrån, med frågeledaren Kicki från SPF-kansliet i bakgrunden.

Femton frågor på olika teman presenterades, lagom kluriga.

Kristinehamn Bro var den förening som vann, de lyckades med bedriften att ge rätt svar på precis alla frågor! Bravo och grattis!



Vi tre som representerade Jössebygden den här gången, vi lyckades i alla fall komma på en delad andraplats!

Till vänster sitter jag själv, Annelise Paulsen, med Eva Silvén bredvid, och Gunvor Tellander mitt emot.

Nästa aktivitet på scenen var komikern Rustan Christiansson, en man som vi ju känner igen från ett av våra möten på Korpralen tidigare.

Medan han drog sina skämt och stöjligheter, så packade dagens musikunderhållare upp sina instrument. Det skulle bli Sven-Ingvars kavalkad, med Ingvar Karlsson och hans polare!

Dem hann just vi inte höra den här gången, för efter att ha ätit en god kebablunch, med kaffe efter, så valde vi att åka hemåt igen, nöjda med dagen!

Ja, någon i sällskapet hann visst med att fiska i fiskdammen också, och kom dragandes med en välfylld stor påse..!

Vid dator och kamera,
Annelise Paulsen

