

## Månadsmöte i mars!

Planen för eftermiddagen var att inleda med det aviserade föredraget om Kina, men detta fick vi vänta på eftersom det blev strul med bildprojektorn i taket. Vilken tur då att vi hade ännu en programpunkt!



Vår förre ordförande, Birgitta Frödin, hade också detta år förberett utslagsfrågor till frågesporten Hjärnkoll. Hjärnkoll är en rikstäckande frågetävling som förbundet SPF Seniorerna håller varje år. Samtliga föreningar ordnar själv en egen frågeomgång, under våren och det är den vi nu ska ha. De tre med bäst resultat bildar lag och går vidare till distriktets tävling, vanligtvis i samband med distriktets upplevelsedag på sommaren. Vinnande lag får sedan åka till Stockholm under hösten, för den sista tävlingen. Birgitta hade förberett 16 frågor, med bra spridning över vitt skilda ämnen, och tider! Första frågan kändes mycket aktuell denna dag, -det var om börskraschen i New York...! Krimkriget kom också med på en kant, inte dagens då, utan det där Florence Nightingale figurerade i!

I år blev det Eva Silvén, Gunvor Tillander och undertecknad, som lyckades ta oss vidare, med Anki Rülcker som reserv. Lite nervöst, kanske, men mest kul ändå!

Sedan hade det löst sig med bildvisningen, och vårmedlem Uno Eriksson fick ta till orda. Uno berättar att han idag är 87 år. Född och uppvuxen i västra Värmland, hamnade han sedan i Skövde, där han utbildade sig till ingenjör. Mot slutet av sitt yrkesliv kom han att tillbringa mycket tid i sydöstra Kina, under ett tjugotal arbetsresor, och det är upplevelser och minnen från denna tid som vi nu ska få höra mer om. Bakgrunden till Kinaresorna var ett arbetspatent, han fått beviljat, som gick ut på att omvandla hushållsavfall till energi.



Efter många turer lyckades man att få till ett avtal 2009, och en fabrik kunde så småningom byggas i den l trevliga staden Xiamen, som ligger vid kusten, precis innanför Taiwan. Uno visar många bilder, och



berättar mycket. Här kan jag bara återge en väldigt liten del, - några bilder som jag kunde fotografera av på skärmen, och några av de berättelser som fastnade!

Kina är ett stort land, för att ta sig dit ner från Beijing, så tar det 3,5 timme med flyg. Klimatet där är subtropiskt, och landskapet är mycket vackert. Kuststaden Xiamen är ett omtyckt resmål för turister, och staden är trevlig med prydliga gator, parker och grönområden, och så stranden med ett stort fritidsområde. Detta ses här, - det var Unos utsikt från hotellet där han bodde!

Hur bor folk annars? Ja, många av de fattigare, särskilt i mindre byar och på landsbygden bor fortfarande tämligen ruckligt.



Men inflyttningen till städerna har varit enorm, och de flesta där bor bor i i höga hus och skyskrapor, i mycket små lägenheter, med ett enkelt liv. Allt kostar, - inte minst all utbildning för barnen. Ofta får far- och morföräldrar ställa upp med barnpassning, även om de bor ute på landet, och det betyder att barn och föräldrar inte kan dela vardagen.

Men det finns också en växande medelklass, och sådana med mycket pengar, Kina är inte ett jämlikt land på något sätt.

Kommunikationer? Cykelrikshor kan man fortfarande se i städerna, även om det nog mest är turister som brukar dem. Billiga taxibilar är det vanligaste kommunikationsmedlet.

Fritid? Folk söker sig till parker och grönområden, och i Xiamen till havet. Att hyra sig någon timme ute på vattnet är populärt. Lite



längre turer på en flodbåt är också ett skönt sätt att tillbringa en ledig dag, och då beundra det spektakulärt vecklar landskapet, med många spetsiga bergstoppar och lummigt grönska. Kvällstid bjuds ofta fantastiska fyrverkerier, tyvärr bidrar de dock till att öka smogen i luften.

Uno berättade också mycket mer om människor, mat, teceremonier, silkesmaskar, teater, musik, och annan kultur, - allt kan jag omöjligt återberätta här!!

Jag avslutar med några av Unos bilder på de mest kända sevärdheterna: den kinesiska muren (som egentligen är ett femtontal), och från Himmelska fridens torg med Kejsarstaden , där Mao fortfarande hänger på väggen.

Tack Uno, för ett intressant föredrag!



Efter detta fick vi kaffe och väldigt goda hemgjorda smörgåsar, återigen komponerade av Margot!

Jan hade också lite information att delge:

- Om **Söndagsfika**, som ju återuppstår nu på söndag förmiddag på Ritz.
- Om nya programpunkten på Westra Wermlands Sparbank, med temat **Svårlurad**, den 30/3.
- Om studiecirkeln i **Fallteknik**, som fortfarande är under planering.

Mer om allt detta finns att läsa under Senaste nytt, här på hemsidan!

Slutligen bjöds vi också in till en träff på Biblioteket med Föreningen Norden, den 23 mars, kl. 19.00.

Alla är välkomna, inte endast föreningen Nordens medlemmar!

Mötet avslutades sedan, som sig bör, med Lotteriet!

Vid dator och kamera,

Annelise Paulsen

**Krukmakartraditionen i Arvika**

Britt Andersson berättar och visar bilder.  
Fiolmusik: Leif Stinnerbom och Mats Berglund.

Nordens dag  
Torsdagen 23 mars Kl 19.00  
Arvika bibliotek • Inträde: 50 Kr