



Lördagsfikat på Ritz!

Det strålande vackra vädret till trots var det många som hittat till Ritz denna lördagsförmiddag.

Den utlovade underhållningen med Johan och Charlotta Birgersson var förstås det främsta dragplåstret, men redan under timmen före konserten var foajén full av människor, som samspråkade över en kopp kaffe!



Ulrika Karlsson och Maria Urech, PRO Arvika, syns här nedan stå för serveringen.



De flesta här var nog medlemmar från PRO Arvika och SPF Jössebygden, men det fanns även gäster med annan bakgrund.



Marianne Berg och Inga Karlsson t.ex. kom från SKTF, även om Inga tidigare också tillhört PRO. Det var annonsen i Arvika Nyheter som hade lockat hit dem idag, och höga förväntningar om högklassig musikunderhållning av Birgerssons, - ingen av dem hade tidigare hört talas om projektet Söndagsfika. Men nu vet de!

Här till höger syns tre damer från SPF Jössebygden: Margot Olsson, Anita Haglund och Ingegerd Karlsson. De hade hört om dagens evenemang på det senaste medlemsmötet. Ännu har de inte tagit sig ut till hembygdsgården i Västra Sund, men kanske kommer de att kunna fixa till samåkning någon gång senare under hösten? De tycker att projektet är värdefullt, särskilt för sådana som lever ensamma.



Gunnel och Folke Johansson, numera PRO-medlemmar, har hittat både hit idag, och till söndagsfikat i hembygdsgården, som de besökte förra veckan. Då passade de på att utforska omgivningarna där ordentligt, även med en tur till utsiktsplatsen.



Timmen gick fort, och nu fylldes salongen snabbt. Inemot 150 personer hade kommit!

Jan Rülcker, ordförande i SPF Jössebygden, tillika initiativtagare, hälsade alla välkomna. Han berättade även om bakgrunden till projektgruppens arbete med att

stötta gemenskap och samvaro, och uppmanade alla att sedan gå hem och fundera över vilka de kunde tänkas ta med ut på kommande söndagsfika! Redan imorgon är det ju dags igen!

Jonas Karlsson från PRO fortsatte sedan med att också tacka Ann Lundqvist från Ritz, som varit behjälplig för att ro dagens evenemang i hamn.



Nu var det äntligen dags för dagens huvudpunkt - Johan och Charlotta Birgersson! Öppningsnumret var instrumentellt, folkmusik, en gånglåt, kanske?



Johan berättade så om vad vi skulle få höra, ett mixat program med både gammalt och nytt, och med mycket kärlek. Och så blev det.

Först ett livligt potpurri av Ernst Rolf-melodier, som lockade publiken att sjunga med, passande avslutat med "Ju mer vi är tillsammans" och "Det blir bättre och bättre dag för dag"...



Detta följdes av en mollstämd visa, både gammal och ny, sjungen i duett. "När solen färgar juninatten". Texten skriven för länge sedan av Torleif Styffe, senare tonsatt av Sven-Eric

Magnusson, och nu på senare tid populärt tolkad av Tomas Andersson Wij i tv-programmet Så mycket bättre. Också Charlottas och Johans duettsång idag gjorde sången full rättvisa, det var mycket vackert!



Charlotta fortsatte sedan med paradnumret om vådan av att bo mellan en operasångerska och jazzsångerska. Ett nummer där hon verkligen får visa bredden i sin förmåga att sjunga!

Det var många sånger som hans med: en Sommarvals av Ale Möller, välkänd gäst på Ingesund. Och Elvislåten "I Can't Help Falling in Love".

Det var mycket om kärlek och bröllop i mellansnacket, utifrån temat som gick igen i låtvalet.

Där fanns också mer av nyskapad musik, - sånger av Benjamin Ingrosso ("Har du glömt...") och av Thomas Stenström ("Ser du månen där du är ikväll?").

Vi fick höra ytterliga två låtar sedan, trots att tiden väl gått ut. Det var "Den tid jag har" ur föreställningen "Såsom i himlen" som ju nu går på Sjöfleoperan. Så tänkvärt, och vackert, såväl text och musik, som sång!

Allra sist fick vi höra Charlottas älsklingsång: "Se, elden lyser!" Med den ville de båda påminna oss om att aldrig sluta drömma, att låta sin egen eld lysa men också se andras eld! De var fint!

Avtackning av de båda ordförandena följde på det. Efter önskemål blev det varsin ask



Aladdin choklad till dem båda.

Sista punkten var lottdragning på inträdeslotten! Vinsterna var korvburkar eller choklad.

Sedan var det bara att gå ut i solan igen!

Jag är helt övertygad om att allas höga förväntningar inför konserten hade infriats! Tack för all fin musik!

**Vid kamera och dator,
Annelise Paulsen
SPF Seniorerna Jössebygden.**

