

Avslutningshelg för Söndagsfika - med två generationer Waljestål!

Höstens satsning med Söndagsfika avslutades denna helg med två fina musikaliska evenemang, helt olika till innehåll och karaktär, men med namnet Waljestål som minsta gemensamma nämnare!



På lördagen var det Linnea Waljestål, som tillsammans med sina vänner Oliver Lee och Nathapat Ketmai, underhöll med en trevlig julmix, på Ritz.

De tre musikanterna, Linnea med sång och trummor, och de båda andra med gitarrer, ingår annars i den större musikgruppen EXLO, grundad av Linnea för länge sedan.

Gruppen skapar egen 80-talsinspirerad rock, och de förekommer såväl på olika scener, som på Spotify och andra strömningstjänster. Sök dem gärna där!

Men först var det en timmes socialt mingel i foajèn, för att skapa mysig samvaro och kontakt med nya människor är ju det främsta syftet med det här projektet!



Jössebygdarna Maria Cavallin Paulsson och Jan Rülcker hälsade välkomna vid entrén, och sedan hade delar av PRO:s trivselgrupp bullat upp ett rikligt fikabord!

Här nedan ser vi damerna, från vänster: Lajla, Ing-Britt, Monika, Maria och Inga-Greta.

En särskild eloge för allt jobb ni i trivselgruppen bidragit med, både denna gång och vid flera av våra fikatillfällen under hösten! Stort tack för detta!! Vi i projektgruppen passar också här på att tacka alla andra medhjälpare!



Så var det dags att bänka sig inne i salongen. Den här dagen hade musikanterna anpassat programmet till tidpunkt och publik, och det blev en mycket njutbar och uppskattad blandning.

Vi fick lyssna till klassiska julsånger, som öppningsnumren "Tänd ett ljus" och "Nu tändas tusen juleljus", och, senare i programmet, "Jul, jul strålande jul". Så vacker sång av Linnea!

Vi fick även ett fint smakprov på Linneas och Olivers musik till EXLO, i deras egen låt "The Last Call", uttrycksfullt och starkt framförd. En av Linneas favoritsånger, Sara Dawn Finers "Med dig vid min sida", och Justin Biebers julsång "Mistletoe" var exempel på annan nyare musik, med julkänsla.



I sången "Fairy Tale of New York", en välkänd melodi med snabbt tempo och irländskt stuk, sjöng Linnea och Oliver duett, i övrigt var det Linnea ensam som stod för sången. "Julen är här" var ytterligare en mer klassisk julsång vi fick höra, liksom det fartfyllda avslutningsnumret "Sankta Claus is Coming to Town!" En spännande och härlig mix alltihop, alltså!

SPF Jössebygden ordförande Jan Rülcker tackade så musikanterna för det fina framförandet, och för den smak av framtidens julmusik, som vi nu fått!



Linnea fick så hjälpa till med dragningen till lotteriet. Choklad och kaffepaket var det några nöjda vinnare som kunde inhösta på entrébiljetten!

Sedan önskade Jan alla välkomna till morgondagens fika i hembygdsgården, och förstås också en God Jul därefter!

På söndagen var det istället Linneas morfar Svante Waljestål, som stod för underhållningen i hembygdsgården.



Det var en strålande vacker förmiddag, och många hade mött upp, stugan var full av folk! Glögg, kaffe, skinksmörgås, lussekatter, bullar och kakor serverades.



Svante hade idag med sig dragspelet. Efter den inledande melodin "Där näckrosen blommar", så berättade han lite om sin medverkan vid starten och början av dansbandet Vikingarnas karriär. Det var han och några till som 1961 startade The Vikings, som de först hette, med en spelning i Hällefors. Därefter följde en intensiv spelperiod för Svante och bandet under några år, med spelningar fem gånger per vecka, - det var dans överallt på den tiden! Senare lämnade Svante det livet.

Repertoaren vi sedan får höra är klassisk dragspelsmusik. Det blir många välkända melodier, som t.ex. "Dans på Brännö brygga", "Svinsta skär", "Fjällbruden", allt varvat med olika historier.

Historierna var sånt han varit med om själv, som när han blev lite trött på låten "Bränn-Pärs vals" vid ett besök på dragspelsstämman i Ransäter. Dock inte mer trött på den än att han spelade den för oss idag! Och så fick vi höra ett urval av andra sorters roliga historier, av mer eller mindre buskiskaraktär...

Efter en kort paus, blev det också några jullåtar, som vi kunde sjunga med i: "Nu är det jul igen" och "Räven raskar".

Avslutningslåten blir en för mig helt okänd låt, "Backsjöbottningen", en schottis från Gunnarskog. Den spelar Svante särskilt till minne av Marja i Myrom, - han berättar att det var en av hennes favoriter, som hon alltid ville höra!



Till slut återstod bara avtackningar. Först var det Jan Rülcker som tackade Svante för dagens underhållning!

Sedan var det Uno Eriksson som tagit initiativ till att också tacka Jan, för att han tagit initiativet till att söka och, tillsammans med den övriga projektgruppen från föreningarna,

driva det här projektet under hösten!



Det sökta bidraget från Socialstyrelsen till projektet Söndagsfika, som vi i pensionärsföreningarna SPF Seniorerna, Jössebygden, PRO Arvika och RPG sedan gemensamt drivit, går alltså ut nu i slutet av december.

Om det kan bli någon form av fortsättning i vår, så får det bli på något annat sätt: hur, det får vi se! Det beror även på intresse och engagemang från alla er, medlemmar!

Först ska vi fira helg! Till er alla, besökare och medhjälpare:

God Jul och Gott Nytt År!

Text och bilder: Annelise Paulsen, SPF Seniorerna Jössebygden.