



## “Titanic the Musical” på Wermland Opera



Den 20 november när hösten är som mest grå och trist och med begynnande snöfall reste 35 SPF-Seniorer från Eda med sex inbjudna gäster till Wermland Opera för att uppleva musicalen Titanic.

Hela kalaset med teaterbiljetter, bussresa och smörrebröd med lax på rågbröd från Lillängshamnen var finansierat genom intäkterna från sommarens väffelcafé vid Bruksgården i Skillingmark.

Musicalen från 1997 har spelats mer än 800 gånger på Broadway och uppförs nu för första gången i Sverige på Wermlandsoperan. Titanic är en ensembleremusikal där 22 artister porträtterar över 60 karaktärer ombord på fartyget.



Den historiska händelsen utspelar sig när fartyget den 10 april 1912 lämnar Southampton på sin jungfruresa mot New York och förliser efter kollision med ett isberg. Här skildras de stora klasskillnader som rådde på den tiden, allt från koleldarna längst ner i pannrummet till kaptenen högst upp på kommandobryggan. Däremellan finns enormt förmögna människor i första klass, medelklassens resenärer i andra klass, fattiga emigranter i tredje klass som drömde om att söka lyckan i Amerika och en gigantisk besättning, alla indelade efter sin sociala klass där de behandlades helt olika och fick inte beblanda sig med varandra.



Musiken komponerad av Maury Yeston är storslagen, ambitiös, känslofylld, vacker och dramatisk. Sångtexterna framförs av en ensemble med fantastiska röster som fånglar den hänfödda publiken.

Efter föreställningen, som alla var väldigt nöjda med, vände vi åter hemåt med Skillingmarksbussen där vi utbringade ett fyrfaldigt leve för chauffören Lage på hans födelsedag samt välkomnade Margareta Oskarsson till gemenskapen som ny medlem i vår förening.

Foto och text Anders, foto och layout Karin

