

22-10-30 Ett söndagsfika i all enkelhet!

Ett vanligt söndagsfika, dagen efter lördagens underhållning på Ritz, och en så dimmig morgon dessutom – skulle någon komma? Efter kaffekokning och framdukning får vi värdar några minuter över.



Susanne Österberg och Margareta Tigèr sitter och funderar hur det ska bli, medan Björn Österberg tänds en brasa i kaminen.

Jag, den fjärde värden för dagen, fotograferar dem, och de dimmiga, men vackra omgivningarna.



Vi behövde inte oroa oss, vi blev inte ensamma! Här kliver två av dagens gäster in genom dörren, Mats och Anita Wilson.



Det var sedan fullt av folk runt alla bord den mesta tiden. Här syns några tidiga besökare, sedan blev det just inte tid att forts så mycket.



Trots dimma var det fler som tog sig en promenad i omgivningarna, för att sedan komma tillbaka och få en varm korv. bl.a. Här syns Anne Elin Tollered och Sonja Eriksson på väg nerför backen.

Också Maria Urech med sällskap tog sig upp till utsiktsplatsen, som idag inte bjöd så mycket till utsikt, - det var bara dimma att se istället för Glafs fjorden! Det är hennes foto därifrån som vi ser här intill!





Idag fick vi också besök av en reporter från Arvika Nyheter, det var oväntat! Lite pirrigt att se vad det blir av det...

Summa summarum, bilparkeringen blev tämligen full med bilar, också på gräsmattan, och när vi sedan inventerade gästboken var det till slut hela 47 gäster som skrivit in sig idag!

Det var roligt!!



Vid dator och kamera,
Annelise Paulsen.
SPF Seniorerna Jössebygden