

September månadsmöte -

Kärlek och omtanke - Känslans visor och bilder, med Göran Bryntesson & Tage Bäck



Höstens månadsmöten inleddes med ett känslösamt och finstämt program skapat av av visdiktare Göran Bryntesson och naturfotograf Tage Bäck.



Under återkommande samspråk i bastu och på café fann de båda tydliga beröringspunkter i vad de vill förmedla med sina visor och bilder, i att det för båda handlar om att uppleva och förmedla våra mänskliga känslor, ofta i relation till natur och djur.



Med utgångspunkt i Tages bilder, har Göran diktat sina visor. Av detta har det så blivit både en bok, med just denna titel, och ett program, där de både varvar Görans musik med Tages berättande!

Det var populärt, hela 50 jössebygdare hade anmält sig för att ta del av detta!





Första visan vi fick höra hette just Kärlek och omtanke, inspirerad av bilden med rådjursmamman med sina kid, där texten handlade om det gemensamma i föräldraskapet, vare sig man är människa eller djur.

Tage berättade så lite om sin fotografvardag, som under den varma delen av året börjar vid 3-4-tiden på morgonen, och ofta kan sluta först framåt natten. Tider när norrskenet visar sig blir det ofta ännu senare...

För att fånga dessa fantastiska ögonblicksbilder av djur krävs det långsiktigt och idogt arbete med att uppsöka djuren där de har sina hemvister, och långsamt och tålmodigt vände dem vid hans närvaro, och bygga upp en tillit och kontakt! Vi kan bara gissa hur många timmar som ligger bakom varje sådan bild!



Vi fick många visor, och många historier. Sången "Tack vare dig så är jag lycklig", och Tages berättelse om uggleparet med tre ungar, paret från bokens fram-, och bak!sida. De vände plötsligt ryggen till, som svar på en outtalad önskan... Tage följde deras liv: parningen, äggkläckningen, ungarnas tillväxt... och den dag det var dags för att de skulle hoppa ur boet, blev det plötsligt ett herrans liv i skogen, det var bilrally...! Tage fick dem att avbryta rallyt!!

Fotograferande har följt Tage genom hela livet, hans släkt sysslade tidigt med det. Hans äldsta fotografi är från 1860-talet, från kamerans första barndom, hans far fotograferade mycket, och hans bror blev pressfotograf. Själv blev han pilot, och flygning och fotografering har varit hans passioner i livet.

Oftast är det hembygden som återfinns i Tages foton, men under en resa till Alaska kunder han kombinera sina båda intressen.



Björnbilden i boken kommer från den resan.

Även i Mangskog finns det en björnfamilj, med två små ungar. Göran bjuder oss nu på lite hip-hop, en rapp med trumma, om en björn!



Tage bestämmer nu att nästa nummer ska handla om rävungen, hemmahörande i Fjöle! Göran fann något ledset i ungens ansiktsuttryck. och det blev då en Gråtlåt!

Gråtlåt

Text & musik: Göran Brynnesson
Bearbetning: Marcus Ekroth

1. Nu så grä-ter vi en lit-en stund till - samm-ans, någ-ra
 tår-ar då och då gör-bar-a gott. Man må grä-ta ut-av gläd-je, man må
 grä-ta ut-av sorg, sin-a kän-slör får man vis-a med en tår.
 Då slapp-er spänn-ing-en, knut-ar lös-es opp,
 för själ-en rädd-ning-en och lis-sn för ons kropp.

2. Nu så grä-ter vi en liten stund tillsamm-ans,
 några tårar då och då gör bara gott.
 Man må grä-ta ut-av gläd-je, man må grä-ta ut-av
 sine känslor för man viss med en tår.

Men det är inte alltid djur i Tages bilder, Arvika som stadsmiljö förekommer också ofta. Gärna bilder från tidiga morgnar, eller nätter. Med eller utan norrsken...

På bilden nedan ses Helga Steinbüchel vara mig behjälplig med att hålla upp en norrskensbild ur boken för min fotografering, något hon gjorde så bra under hela eftermiddagen!



Det blir många vackra nattliga bilder, och det är viktigt att fånga tillfället i flykten.



© Tage Bäck

En tidig morgon på Järnvägsgatan är ett exempel på en lyckad tillfällighetsbild! Görans text till detta handlar om fånga ögonblicket, t.ex en egenupplevd morgonstund på Mallorca som började med Härlig är jorden, men slutade i något helt annat...!



Jag har inte fått med alla bilder och visor vi fick här och nu, det var mycket som var fint. Och boken innehåller ännu mer av visor och bilder.

Dagens urval blev ganska melankoliskt, som Göran själv noterade, och han uppskattade och tackade för att publiken tog emot det.

Tage hade även med andra bilder, i form av tavlor. En del upptryckta på Canvas, andra ramade bakom glas! Båda bok och tavlor fanns att köpa, bokens pris är 249 kr. Tage har även just nu en utställning på Restaurang Skeppet, på ANC!

Nu var det dags för kaffe, något som förstås också kom dagens underhållare till livs!



Sedan följde information. Ordförande Jan tog ordet och berättade om:

1. Förbundets satsning på medlemsvärvning, med

Individuell värvningstävling

För att uppmuntra alla befintliga medlemmar att värva nya medlemmar kommer även en individuell vinnare att utses. Denna vinnare utses bland dem som anmält att de rekryterat en ny medlem för att få en Sverigelott. Vinsten är plats för en eller två personer på någon av tidningen Seniorens resor under 2023 till ett värde upp till 20 000 kr. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

- Den som värvat en ny medlem under perioden 1/10 – 30/11 anmäler det i formuläret på sidan nymedlem.se.
- Den som värvat får som vanligt en Sverigelott.
- Ju fler man värvat desto större chans att vinna.
- Förbundet kommer att stämma av med den nya medlemmen att vinnaren verkligen var den som värvade.

Läs mer på förbundets intranät under Marknadsföring och Rekrytering.

2. Information om arbete inom distriktets motsvarighet till KPR, om bl.a. PSA-screening för män över 65, och om en kommande temadag om utveckling av primärvården utifrån äldres intressen. Temadagen blir den 24 november på CCC i Karlstad. Mer information om detta kommer senare.

3. Ulla Johansson från programkommittén informerar om höstens program, och även lite om vad som kommer till våren. Särskilt observandum är att nästa aktivitet, vinprovningen, sker på annan dag och tid än vanligt: onsdag den 19 oktober kl. 17.00! På Korpralen. Höstens program finns som vanligt att läsa i Kalendern. Även vårens program kommer här på hemsidan snart, och kommer att uppdateras vartefter alla detaljer kommer på plats!

4. Jan berättade även om höstens projekt med Söndagsfika, som drivs i samarbete med flera pensionärsföreningar, PRO och RPG. Det är igång, och Jan visade även det reportage om söndagens uppstart som ligger att läsa på hemsidan! Vi hoppas på intresse och god uppslutning från våra medlemmar! Det vore roligt om fler även anmäler intresse för att vara värdar på plats! Vi behöver hjälpas åt!

5. Undertecknad gjorde sedan reklam för SPF-appen, som den enklaste vägen att alltid vara uppdaterad på vad som händer i vår förening! Det blev tekniskt strul med uppkopplingen från datorn till projektorn i taket, men vi hoppas att budskapet ändå gick fram, och att alla som har möjlighet kommer att använda den. Instruktioner om hur man laddar ner och använder appen ligger på hemsidan under Senaste Nytt, och där finns även mitt mobilnummer, om man behöver mer hjälp.

Nu återstod endast två trevliga punkter:

Göran spelade en sista låt, en sång om västra Värmland! Och så hade vi förstås lotteriet kvar!



Jag avslutar detta reportage med en bild till av Tage. Dagens program var fascinerande, tack båda två!

Den bild som jag själv nog fastnade allra mest för av alla, det var den här: "Äppeltjuven i Mangskog"!



Vid dator och kamera (dvs. bilder av Tages bilder),

Annelise