

Nu är vi igång med vårt Söndagsfika!



Idag var det premiär, och under de fyra timmar vi hade serveringen igång kom det dryga 50 gäster, och det blev en mjuk, trevlig och bra start!

Denna dag kom det folk alltifrån Jösseforsbor till folk från grannskapet. Det kom folk gåendes hela vägen fram och tillbaka, och det kom folk på cykel. Många hade förstås egen bil eller fått skjuts av någon vän, men det var även några som behövde ta den erbjudna hjälpen med att få ordnad skjuts! Så bra!



Vädret var nådigt, och vi kunde sitta ute i solen, - fika, grilla korv och prata!



Lokalerna inne är också trivsamma, så med annan väderlek kan det bli mysig gemenskap även här, kanske t.om. med en värmande brasa.



Värdar för dagen var *Maria och Lennart Paulsson*, SPF Jössebygden, och *Ulrika och Jonas Karlsson*, PRO Arvika.



Maria (i mitten) och Ulrika (th) var de som mest kämpade på i köket.

Här ses de för tillfället tillsammans med Annika Salomonsson (t.v.), som också känner sig hemma i lokalerna, engagerad i hembygdsföreningen som hon är.

Lennart var fullt sysselsatt med att grilla korv, och med att umgås med alla de som fylkades runtomkring.



Jonas servade där det behövdes, och var i övrigt social och såg till att alla hade det bra.





Själv var jag gäst idag, så jag lämnade efter en stund sällskapet och passade på att ta promenaden upp till Utsiktsplatsen.

Det blev en redig promenad, med ordentlig stigning uppför backen, bitvis *kan* det vara lite besvärligt! Man behöver bra ben och balans, och bra skor, och en del uthållighet...



Här kan man se på kartan, den röda punkten. Toppen Kleven ligger på ca 110 möh, och stigningen från hembygdsgården där nere nära vägen var ca 40 m.

Att ta sig hit upp är förstås absolut inget måste, korv kan ju grillas vid hembygdsgården också.

Vandringen är en möjlighet, en bonus för den som vill och förmår...



... för utsikten, när man kom fram, den var superfin!! Som synes var det inte bara jag som hittat hit!



Starten på det här projektet känns lovande! Vi i projektgruppen hoppas nu på att många fler kommer att hitta hit under hösten! Lever du ensam och saknar bil, det är inget hinder!!

Gemenskapen finns här för alla som vill, och skjuts går att ordna, om man så behöver!

Projektgruppen, här på bilden representerad av Ulrika och Jan, ordföranden i PRO Arvika respektive SPF Jössebygden, hälsar alla varmt välkomna!

Vi hoppas även på god uppslutning när det gäller att ställa upp som värd framöver, - alla som har möjlighet, får hjälpa till.

Vi behöver hjälpas åt för att det här ska bli varaktigt, och riktigt bra!

Nästa vecka kör vi igen, med nya värdar!
Kom!

Vid dator och kamera,

Annelise Paulsen
SPF Seniorerna Jössebygden

