

Sång, spel, dikter och historier på Söndagsfika idag!

Hembygdsgården i Västra Sund var i stort sett fullsatt denna lätt regniga söndag när Göran Bryntesson och Alf Engström gästade Söndagsfiket. De flesta hade bänkat sig och intagit sitt kaffe med dopp, när Göran och Alf intog scenen med sina instrument.



De flesta av oss runt borden har nog hört båda herrarna i olika konstellationer och på olika scener under årens lopp, vilket Göran också påpekade, men han hade valt ut låtar och mellanprat med tanken att där också skulle finnas sådant som inte var så känt för alla. Han har en stor repertoar att ösa ur, det är tydligt!

Vi fick en rik blandning av gammalt och av nyare snitt. Sånger och prat låg nära vårt här och nu: Det var prat och sång om en morgonpromenad och om vår stad, och vi fick bl.a. höra om udda namn på hus i trakten, - blås ut, titt ut, sup ut och vet hut! Vi fick höra om pluraländelse i olika Arvikadialekter, och en rap om en björn i Mangskog.



Alf hängde med i de musikaliska svängarna, oftast på gitarr, men ibland kom dragspelet fram. Programmet var personligt på ett trevlig sätt, - vi fick höra om barnbarnet i Majas Mallissång, där Görans spelade på ukulele, och vi fick en fin betraktelse med följande sång om Kärlek, skapad i anslutning till en annan familjetilldragelse. Och vi fick höra en ganska så bitsk betraktelse över vårt moderna, "uppkopplade" samhälle!

Mot slutet återkom temat kärlek och omtanke, i sången skriven utifrån Tage Bäckes bild på rävfamiljen, och i med den sista sången "Drömsång", så hade en hel timme förflutit! Tiden gick fort! Tack Göran och Alf för en fin stund!

Vid kamera och dator, Annelise Paulsen, SPF Seniorerna Jössebygden