

## Månadsmöte för november - med Wermlänningarna!



Denna grådassiga novembereftermiddag var det många seniora Jössebygdare som hade tagit sig till Korpralen, liksom också en del mer långväga gäster från Edabygden. Inte konstigt, när det stod välkänd underhållning med sommarkänsla på programmet, - Wermlänningarna, med Rebecka Hugne tillsammans med Lollo och Christian Berndalen.

Lolla och Christian torde vara välkända för de allra flesta i lokalen, det är nog inte första gången som många av oss lyssnat till musikunderhållning av familjen Berndalen i olika konstellationer både här i föreningen, och i andra sammanhang häromkring. Rebecka har också hon anknytning till Ingesund, Lollo var en gång hennes musiklärare där, och hon och Christian har umgåtts i olika musikaliska sammanhang ända sedan 90-talet. Alla tre arbetar var och en med musik och sång på olika sätt: i undervisning, och med olika föreställningar i olika sammanhang.

Alla tre har också folklustspelet Wermlänningarna gemensamt: Lollo är kapellmästaren där, och Rebecka och Christian har flera säsonger spelat Anna och Erik där. Senast i somras spelade Christian Erik, och Rebecka gjorde då några in hopp. Även Rebeckas båda föräldrar är aktiva i Wermlänningarna!

Det var föstås en bantad föreställning vi fick idag: Vi fick höra Eriks och Annas sånger och duetter, medan Lollo stod för musiken på keyboard, och var berättaren som återgav händelserna i historien mellan sångerna.

Christian inledde med en introduktion med lite historisk bakgrund till folklustspelet, som hade premiär redan 1846. Texten skrevs av Fredrik August Dahlgren, och musik av densamme och Andreas Randel. Pjäsen har spelats årligen av Sällskapet Wermlänningarne från Arvika från

1929, och Ransäter har en annan uppsättning sedan 1953. Pjäsen har även filmatiserats flera gånger.

Sedan fick vi sånger på löpande band, varvat med Lollo's berättelser.



Först ut kom "Därför är jag så glad!" där Erik (Christian) berättar om sitt lyckade frieri till Anna (Rebecka).

Den glada stämningen förbyttes helt i nästa sång "Farväl min lycka" när det stod klart för Erik att föräldrarna hade andra planer för hans kommande äktenskap.



Anna sjöng sedan två sånger, "I villande skogen" och om jungfrun som knep sig en adelsman.

Efter att Erik senare mot sin vilja trolovas med den förmögna Brita, och föräldrarna beslutar att skicka bort Erik, så tar Erik ett sorgesamt farväl av Anna med sången "Nu far jag bort".





Anna blir galen av sorg, sjunger "Godnatt nu, min väna lilja",

och sedan avslutas föreställningen med att de båda sjunger Wermlandsvisan, glada och lyckliga tillsammans!



Det var fina godbitar ute föreställningen vi fick, ett effektivt sammandrag på dryga halvtimmen! Härliga melodier, och fantastiskt sång! Vilka fina röster!

Ordförande Birgitta tackade av trion, men efter detta fick vi också några extranummer. Rebecka sjöng en av sina favoritmelodier, Monicas vals, med text av Beppe Wolgers, ofta framförd av Monica Zetterlund. Christian bjöd på "On the street where you live" ur My Fair Lady.

Den gemensamma avslutningen knöt sedan an till innevarande årstid, det blev sången "Julen är här!". Lollo passade då också på att bjuda in till Elins Bakgård den 15 december kl. 18.00 då de kommer att underhålla med julvisor till Elins julmat. Stort tack till alla tre för härlig underhållning!



Sedan blev det kaffe och smörgås, och prat runt borden en stund, följt av diverse information.

Först ut var vår nye medlem, Rolf Solheim, som bjöd in till "Det goda samtalet"

Det är möten om hålls varje onsdag kl. 18.30 på Biblioteket i Arvika. Alltid kostnadsfritt, och utan anmälningsskrav, det är bara att komma dit, om man vill vara med.

Nästa onsdag är temat för samtalet "Utopier och dystopier", med funderingen om varför dystopierna i så hög grad är i centrum i böcker/filmer/samtal, medan mer optimistiska framtidsbilder får så liten plats, som utgångspunkt.

Rolf erbjöd sig även att komma och berätta för oss om sin bok om Gustav Fröding, skriven utifrån en annorlunda vinkel än vi annars är mest vana vid. Den handlar om Frödings världsåskådning, främst från hans tid i Uppsala, och även om hans kontakt med Gustav Fjaestad. Ett intressant erbjudande, som programgruppen får ta sig an.



Vi fick även information av Margareta Tigér om Café Korpralen, som åter kommit igång med sina möten för kommunens äldre-äldre. En måndag i månaden, kaffe och underhållning. Det är SPF+ SKPF och PRO som har ett samarbete om detta. Det blir start med julfest den 15 december!

Ulla Johansson berättade så om kommande program: Jultallriken på Sågudden den 10 december, och sedan januarimötet, då Knut Lykken kommer att berätta om Ibsen.



Programmet för våren i övrigt är ännu inte klart, men information kommer! Dels i kommande julbrev, och så på hemsidan, som uppdateras kontinuerligt! Kolla här på sidan!



Ordförande Birgitta avrundade med lite om senaste pensionärsråd, KPR, och uppmanade alla att gå in här på hemsidan och läsa protokollet, som ligger där!

Efter detta återstod bara det vanliga lotteriet! Många vinster och glada miner blev det också den här gången!

Tack för idag! Nästa möte blir alltså julbordet den 16 december!  
Välkomna då, önskar vi i styrelsen!

Vid dator och kamera, Annelise