

Decembermöte - Jullunch på Sågudden.

Promenadvägen över Sågudden är alltid vacker, så även den här soliga decembereftermiddagen, när ett trettiotal hungriga seniorer styrde stegen bort mot Café Nystuga. En utlovad jultallrik hägrade. Det enda som saknades var snön, som sjunkit ihop till små disig drivor.



Inne väntade Emil vid kassan, och efter avklarad betalning kunde vi söka oss en sittplats inne i den dukade salen.



Själv hamnade jag vid ett bord med ett okänt ansikte. Det var Rolf Gustafsson, som var här med Christina. Rolf är annars medlem i SPF Seniorerna i Sotenäs, där han har hand om deras hemsida.



Medan alla samlades serverades varm glögg, här av Ulla!
Därefter hälsade vår ordförande Birgitta alla välkomna.



Någon buffé var ju inte att tänka på i dessa tider, personalen kom ut och serverade oss vid sittande bord.

Tord, Margot, Margareta, Sölve. Gunvor och Kerstin, ja det är några som nog kan igenkännas här på bilderna.



Maten? Ja, så här såg den ut. Drycken fick vi köpa till efter egen önskan, och efteråt fick vi kaffe, pepparkaka och en skumtomte.

Hela kalaset avrundades sedan med en helt improviserad liten föreställning av vår egen diktare, Urban Andersson! Han inledde med en rolig historia från skolvärlden, med viss anknytning till vad som sedan följde.

Helt oförberett reciterade han ur minnet en fyra minuter lång dikt, där vi höra en dråplig historia om Bengt Blåbär Lilian Lingon och Ture Trattkantarell, och deras öden och äventyr! Helt otroligt, och på mål förstås! Bra avslutning!

Birgitta tackade för allt, och hälsade alla en GOD JUL!, och sedan var det slut!

Vid dator och kamera:
Annelise

