

Referat från Färdinandtur till Ingestrand - 2020-09-24

Denna torsdag var det åter samling i Stadsparken för de medlemmar i SPF Jössebygden, som ville ut på tur!



Vår medlem Jan Rülcker, tillika tågförare denna sommar, var det som hjälpte till vid påstigningen, och senare lugnt och säkert rattade tåget mot målet Ingestrand.

16 medlemmar var det som hörsammat dagens inbjudan. Färden gick längs med Kyrkvikens strand, på cykel- och gångvägar och mindre gator, det var en vacker tur.

Vädret var omväxlande, ömsom sol, ömsom lite sämre. Vind och en regnskur ute vid Ingestrand gjorde att vi körde in på campingen och tog det medhavda fiket på tåget. Därefter avslutade vi med en rundtur på campingområdet, innan resan gick hemåt igen, med nöjda deltagare.



Här nedan följer lite bilder, tagna av Ulla Johansson, till vänster, och Anki Rülcker, till höger, som båda var med på utflykten!

Vem, som tagit vilken bild av de alla minns jag inte, - jag har blandat, delat och beskurit i bilderna, så vi får se collaget som ett teamwork!

Eftersom jag själv inte kunde följa med på turen, och det har varit svårt att efteråt nå alla på bild för godkännande av publicering (GDPR), så har jag tyvärr nödgats skära bort många ur bild!



Fler bilder från utflykten följer nedan. Personerna har godkänt att vara med på bild, nu eller tidigare.



Ingegerd Karlsson och Margot Olsson.

Birgitta Frödin, till höger.



Ragnhild Örtenblad nedan.



Mona Eriksson nedan.





Inga-Bodil Melander nedan till vänster.
Sara-Lena Söderberg och Lena Nitting, till höger.



Ett stort tack från oss alla till familjen Rülcker,
som sett till att den fina turen kunde genomföras!!



Vid datorn: Annelise

