

Reportage från resan till Gräsmark - Julbord på Kalasmakeriet

Torsdagen den 5 december bar det av med Wijkmans buss mot Gräsmark. Vi i SPF Jössebygden skulle äta julbord på Kalasmakeriet där.

Vår chaufför Torben hade valt vägen över Gunnarskog och Fredros, - så vackert längs med Gunnern där isen höll på att lägga sig. Ju högre upp vi kom desto mer snö låg utefter vägen, och vägen, ja, den blev allt isigare.

En bit efter Fredros, norr om Tiskaretjärn, där blev det så stopp! En fyrhjuling stod mitt i vägen för att hejda oss.



Föraren berättade att det stod tre stora lastbilar på tvärs i backen framöver, och vi skulle inte kunna komma förbi! Där blev vi sedan stående i dryga halvtimmen, i väntan på sandbil. Detta var utsikten...

Men det var varmt och tryggt i bussen, och det gick ingen nöd på oss!



Så kunde till slut två stora fordon passera, och när även sandbilen sedan passerade, så fick vi klartecken att åka vidare.





Kalasmakeriet är inrymt i den gamla prästgården, som ligger så vackert med utsikt mot kyrkan i Gräsmark, tvärs över en vik av Lillsjön.

Prästgården byggdes om till restaurang 2010, och företaget har sedan dess med framgång drivits av familjen Andersson, med Kerstin i spetsen.

(Den somriga bilden på huset nedan är lånad från Kalasmakeriets egen hemsida)





Vi mottogs med glögg och pepparkaka, och sedan var det bara att duka sig vid borden, och ta för sig av den rikliga buffén.

Där fanns allt som behövdes, gott och vällagat! Matlusten var det inte heller något fel på, efter resan.



Dessertbuffén tv kompletterades senare med fler rätter, bl.a. med risgrynsgröt!



Det blev många turer runt buffébordet, för de flesta.

Men det var inte heller fel att ta en liten paus i ätandet, och titta ut över sjön. Så vackert i den tilltagande skymningen.





Sammanfattningsvis: En vacker plats, och väldigt god mat! Bästa betyg!



Sedan var det bara att packa in sig i bussen igen.

Denna gång blev det en helt odramatisk färd över Rottneros och Fryksdalshöjden, och det var nog många som passade på att ta sig en tupplur, mätta och belåtna, i mörket!

Väl hemma kunde vi önska varandra en riktigt GOD JUL!

Och GOD JUL! får vi även önska er andra, som inte var med denna dag!

*Vid kamera och dator,
Annelise*