

Resan till Möja 11 augusti 2023

Den 11 augusti var det dags för 25 pensionärer från SPF Järfälla att anträda en dagsresa till Möja



Noggrann kontroll av antalet deltagare görs av vår reseledare Lars-Erik Högquist. 25 skall det vara varken fler eller färre.



En liten introduktion om vad som skall hända och vilka tider som gäller görs av Lars-Erik innan avfärd från Jakobsbergs busstation.



Efter en lugn och skön busstur med chauffören Björn ankom vi till Sollenkroka hamn. Med på turen var även Hans men inte i form av oväder utan Bengtson!



I väntan på att båten skulle ankomma utforskades delar av Sollenkroka hamnområde. De flesta var i denna stund mer intresserade av kvartsfinalmatchen mellan Sverige och Japan i det pågående VM för damer. Många kollade matchen via radio och tv på mobilen.



Exteriöbild från Sollenkroka brygga



Båten anländer



Det fanns förtäring ombord om många försåg sig med kaffe och fralla.



Här har vi en som njuter av både sjöturen och kaffet.



Ännu fler





Här det nog lika stort intresse för kaffe och bulle som den pågående VM-matchen mot Japan.



Båten lade till vid ett antal olika bryggor på sin väg till Möja. Var just denna bild är tagen har jag ingen koll på



Några från vår grupp som också tog lite foton från båtdäck.



Nu är vi väldigt nära vår avstigningsort på Möja



Avstigning vid Ramsmora brygga på Möja.



Karta över ön.

Vi kom i land vid Ramsmora och skulle efter lunchen ta oss till Bergs brygga där återresan skulle gå av stapeln.



Ramsmora



Vy ner mot bryggan



Nästa stopp var Roland Svensson museet



Samling inför guidning om Roland Svensson.



Roland Svensson var en konstnär som tillbringade det mesta av sitt vuxna liv på Möja och har skildrat skärgården med allehanda konstverk.







Roland Svenssons målarhörna på Möja





Fler alster av Roland Svensson



Lars-Erik gör oss oskyldiga efter besöket på museet



Större delen av sällskapet hade slagit sig ner utanför museet i väntan på vår guide som skulle ta oss till vårt lunchställe



Vägen mot lunchstället



En vacker vy på vår väg



Wikströms fisk är stället vi skall intaga vår lunch



Diverse fiskeredskap utanför restaurangen



En traktor som sett sina bästa dagar stod utanför restaurangen



Rune Wickström. Ägaren av restaurangen samt den som personligen förser restaurangen med fisk.



Rune är en riktig friskus med sina drygt 82 år går han ut med fiskebåten själv varje eftermiddag och kommer hem först på morgonen dagen efter med sin fångst. Varje dag året runt.



Rune tillsammans med dotterns som sköter restaurangen



Nöjda lunchgäster från gruppen



Vi har nu påbörjat vår promenad mot Bergs brygga. Sträckan är lite drygt 3 km och beräknad tid för promenaden är 40 min effektiv tid.



På vägen hittade jag denna buss som man undrar hur den fungerar.



Promenaden fortsätter



Några exteriörbilder från vår Möjapromenad





Nu närmar vi oss Bergs brygga



Jag och en till i gruppen hittade ett vattenhål där det blev en Carlsberg Export som satt fint efter promenaden i det sköna vädret.



Framme vid Bergs brygga i väntan på vår taxibåt som skall ta oss mot Stavsnäs brygga.







Här har även undertecknad fastnat på en bild



Panoramabild från bryggan



På väg hem över havet såg vi denna farkost



Lite sjögång var det och det stänkte en del längs båtens sida.

På bryggan vid Stavnäs väntade Micke med buss från VIA-Tour som tog oss hem till Jakobsberg.

Bilder: Sten och Rose-Marie Pernemark

Text: Sten Pernemark

Senast uppdaterad 2023-08-11