

## VÅFFELCAFÉ PÅ CLEVEGÅRDEN DEN 25 MARS 2024

Rese- och studiegruppen ordnade även i år med ett trivsamt och gott våffelcafé på Clevelgården och gräddade våfflor för fullt åt oss andra som mumsade i oss. I år lyckades de också pricka in rätt dag, dvs den 25 mars som är just våffeldagen.



Lena var som vanligt påläst och berättade för oss att den 25 mars från början är en kristen högtid, som hette Jungfru Marie bebådelsedag, alltså den dag som Maria enligt Bibeln fick reda på av ängeln Gabriel att hon blivit havande med Guds son. Jungfru Maria har ju också

inom kyrkan kallats "vår fru" (som i den kända franska katedralen Notre Dame), och med ett "slarvigt" uttal av "vårfrudagen" blev det till slut "våffeldagen", vilket nu är ett etablerat begrepp i Sverige.

Hur gick det då med det religiösa inslaget? Jo, svenska kyrkan flyttade firandet av Marie bebådelsedag till den söndag som infaller mellan 22 och 28 mars. Man bestämde sig också för att om den 25 mars infaller under stilla veckan (veckan före påsk) så skulle dagen inte firas. På många platser håller man fortfarande på detta, men hos SPF Seniorerna Hammarö firade vi för fullt.



Ordet våffla är känt i skrift i svenskan sedan år 1642. På kontinenten började man baka våfflor redan på 800-talet eller möjligen ännu tidigare. Då bakades dessa i klostren och de första våffeljärnen var en utveckling av oblatjärnen som användes för att baka oblater till nattvarden. Länge var våfflor sett som högborgerlig, fin mat, eftersom de innehöll dyra ingredienser som vetemjöl och socker. Inte förrän i slutet av 1800-talet började det bli tillgängligt för fler.



Seden att äta våfflor med grädde och sylt började runt förra sekelskiftet 1900, då man började sälja våfflor i små stugor vid promenadstråk, så söndagsflanörerna kunde avsluta sina promenader med våfflor och kaffe. En sed som fortfarande finns kvar på många ställen runt om i landet.





De läckra våfflorna på Clevegården avnjöts med vispad grädde och hallon- eller jordgubbssylt och som dryck serverades kaffe eller te.



Fotograferade gjorde Kjell Bergström och Anders Carlsson, som också är en del av rese- och studiegruppen som hade arrangerat hela kalaset.

**Tack rese- och studiegruppen för en trivsam eftermiddag!**