

Intressant berättelse om en pilgrimsvandring



Vid SPF Seniorerna Gullspång-Hovas månadsträff i november 2018 i Hantverkshuset, Hova fick drygt 70 medlemmar ta del av Pernilla Rahmberg och Eva Thimfors berättelse om sin pilgrimsvandring i Spanien. Till ett intressant bildspel fick vi höra om den lika intressanta vandringen på drygt 80 mil (jaa, 800 km!) som var planerad att ta en månad men gick lite snabbare än tänkt!

Äventyret började på Pilgrimskontoret där de fick ett pilgrimspass som berättigar till boenden utmed leden. Vid varje boende får man sedan en stämpel i passet. Boendet kunde bestå av ett härbärke, privat boende, kyrka eller t ex ett kloster med en sovsal med 120 sovplatser! Morgonsysslorna bestod mest i att smörja och linda mer eller mindre onda fötter.

Många intressanta platser passerades bl a en hög pelare av trä med järnkors där många pilgrimer lämnar en sten som de har burit med sig under resans gång. Stenen symboliserar något tungt i livet som man nu lämnar bakom sig. En annan detalj fanns vid en vingård, en fontän där man kan släcka törsten med antingen vatten eller rödvin. Fontänen ska påminna om den generositet som historiskt sett visats mot pilgrimer. Många kors finns utplacerade utmed leden t o m uppsatta på Gunnebostängsel. Vägvisarna består av pilgrimsmusslor!

Med 20 mil kvar att vandra anslöt de pigga, pratglada männen till de mindre pratglada, kanske trötta? fruarna. Under hela vandringen hade man med sig en ungdom, en dotter, som agerade förtrupp och som gjorde det hela lite lättare.

Den långa vandringen började vid en katedral och slutade vid en katedral och som bevis på genomförd vandring fick de en Compostela, ett diplom med sitt namn på latin.

Under berättelsens gång sjöng Lennart Thimfors passande melodier såsom Det gåtfulla folket och Om du nånsin kommer fram till Samarkand.

Ordföranden tackade för en mycket intressant berättelse och bjöd därefter in till december månads träff då vi är välkomna att äta julbord.



nöjda och glada.
Vi fick gå och hämta våra compostelor.
Står på stolen där. Står att vi fått den
här. Vi har fått annat namn . De döper
om oss.

Våra namn de försöker göra till latin.
Så de påminner om.
Eva |



lätt.
En upplevelse.

När alla kommit in . Man läste upp
vanifrån de kommit som kommit in i
Santiago dagen innan vilket land man
kommit från. Vi var enda svenskar den
dagen. Man naturligtvis är det mer
svevnskar som går. Kom in ytterl

