

## Reportage från resan till Saxnäs och Vildmarksvägen 27 och 28 september 2022

**Dag ett:** Start från Bräcke 7.30 med upphämtning efter vägen mot Östersund när bussen avgår mot Hoting som första stopp var vi 49 glada pensionerer ombord. Ivars Bilmuseum med en otrolig samling av bilar med olika åldrar välputsade och blanka. Många strosade runt och kollade på dom fina bilarna. Nu var alla hungriga och efter en kort busstur serverades lunch på Madelenes restaurang. Vidare mot Vilhelmina och en kort bensträckare. Nästa mål Trappstegsforsen med vattnet som forsade över "stentrapporna" Nu målet för dagen Saxnäsgården och inkvartering. Efter en stunds vila serverades middagen klockan 19.00 och det var en mycket god fisk som serverades. Efter lite mingel kändes sängen lockande.



Trappstegsforsen



Stekenjokkplatån



Ankarede kapell



Ankaredes lappkåtor



Hällingsåfallets canyon



Hällingsåfallet

**Dag två:** Frukost klockan 8.00 alla åt en stadig frukost för mycket skulle hända under dagen. Klockan 9.00 avfärd mot Fatmomakke. Nästa stopp Stekenjokkplatån: 876 meter över havet, Vildmarksvägens högsta punkt. Vildmarksvägens sträckning över Stekenjokk är öppen mellan 6 juni och 15 oktober. Vintertid är delen Leipikvattnet - Klimpfjell stängd på grund av stora snömängder. Ankarede: Samisk kyrkstad med kapell och kåtor. Vid midsommar hålls festligheter på denna plats. I Gäddede en kort bussfika. Vidare mot Hällingsåfallet och dess canyon - en mycket vacker plats. Nu är alla hungriga så middagen på café Tomten i Strömsund, kom väl till pass innan sista etappen hem.