

SPF seniorerna Gimådalen den 25 september 2023

En fin dag som började med regn när vi körde mot Bräcke församlingshem, men innan vi ätit lunch och druckit kaffe lyste solen från blå himmel. Nu dags för dagens höjdpunkt! Jan Persson från Sösjö även kallad Jappe berättade om sitt arbete i Kenya i byn Toto utanför staden Nanyuki 20 mil från Nairobi och arbetet tillsammans med Göran Uddén.

Början till deras samarbete och start var att Göran redan befann sig i byn och önskade bygga en kyrka till innevånarna. Sagt och gjort, Göran tog kontakt med Jappe som nappade på idén och tog på sig rollen som byggledare. Pengarna till bygget tog Göran ur egen ficka. Jobbet var Jappes insatts, tillsammans med lokal arbetskraft. Naturligtvis är det inget lätt arbete, inga grävmaskiner eller cementblandare, utan allt arbete sker med handkraft. Kyrkan byggdes 2017, arbetet tog endast 7 veckor, en kort tid med tanke på omständigheterna.



Under arbetet med kyrkan ser Jappe hur dåligt det var för barnen och deras skolgång. Plåtskjul till skolsal och lärare som inte fick betalt.

Parallellt med kyrkbygget ordnades därför förskola för barn i åldrarna 4,5 – 6 år. När dom börjar i första klass kan dom redan läsa och räkna lite.



Läraren som bor i byn är idag certifierad med en lön på 1200 kronor i månaden.



Några av barnen ute på skolgården.

Förskolan och läraren har varit möjligt med hjälp av Jappe och insamlade pengar. Skolan hade tidigare stampat jordgolv, loppor och småkryp bet på barnens fötter. Men förra året lät vi gjuta ett betonggolv. Både barn och föräldrar stöttas så att barnen på så sätt kan få en bra start till en utbildning. Därför är det många som kan läsa vidare för att skaffa ett yrke. Sen förra året får dom små en mugg majsavvälling varje dag.



Renovering av skolans trävirke som termiter ätit upp.



Jan Persson alias Jappe

Efter ett fantastiskt arbete står kyrkan klar och barnen fått en förskolaskola. Men arbetet slutar inte här utan det föds nya barn i familjer som behöver stöttning.



Barnen förväntansfulla och glada när de bjuds godsaker.

Tack till Jappe som visade bilder och berättade på ett underhållande sätt.

Text Gertrud Sunding foto Jappe