

## Byvandring med SPF Frösön. 2024-02-20



Den 20 februari, en härlig dag med antydning till solsken och en behaglig temperatur, då möttes vi igen för en liten vandring. 22 medlemmar mötte upp, den gången på parkeringen nedanför Ladängen. Vi hade tidigare besökt Mällbyn, Lövsta Gård och Kvarnsved, nu fortsatte vi upp mot Högsved, Långåker och fram till Tomtom, en gård i Berge.

Lars, som urinnevånare, pratade lite om gårdarna men mest om den tid då han växte upp. Han brukar skryta med att han föddes på fyrtioalet men minns en hel del från 30-talet, hur kan det komma sig?



## **Byvandring med SPF Frösön. 2024-02-20**

Vi påmindes om Dörjesskogen, en skogsbit som tillhört Lövsta gård och familjen du Rietz. Enligt Lars väl värd att besöka på våren på grund av dess rikedom med blåsippor, så skönt, snart är vi där!

Vi vandrade upp längs Anners Nish backen, det traditionella namnet på backen upp mot Berge, Långåker. Vi stannade till vid vad som en gång var Linders Speceriaffär och som senare blev Sigge Eriksson, den förre världsmästaren i skridskos bostad för honom och hans familj. Hur den en gång lilla anspråkslösa byggnaden som då rymde både butik och bostad åt Kalle och Linneá Linder, blev till det idag 2 gånger ombyggda huset, nu en modern byggnad med en stor trädgård.

Lars berättade att vi nu var i Högsved, att aspskogen på nersidan vägen varit betesmark för El Persas hästar, att gården ovanför den f.d affären varit ett torp med både ladugård och Loge. Logen hade senare byggts om till bostadshus.



Lite längre upp fick vi höra om Sören Tinnsten, en plastfabrikör, som utvecklat ett eget sätt att timra ett hus, där timret försetts med både not och spont för att rymma isoleringsremсор, där han utvecklat ett eget sätt att göra knutar på timret. Han kunde lika gärna ha blivit hustillverkare som plastfabrikör.

Vi fick höra om fläsklådan, hoppbacken som byggts med virke från gamla lådor för amerikanskt fläsk.

Vi såg skriftställare Janders Brome's gamla hus, Magnus Nish torpet där det bakats tunnbröd o.s.v. Nu nådde vi fram till huset där Källarmästaren Lindblom byggt sin pampiga villa som börjat med ett sommarhus på tomten intill, till att han drev jordbruk där, köpte upp fler gårdar och styckade av tomter, det som blev Tomtom, d.v.s tomterna fast på dialekt. Nu visades vi också på det som varit Baptistkapellet, nu familjen Falkdalens bostad. Vi såg tomten där föreningshuset stått, det som senare blev Badhus nere vid Frösö Sportstuga.



## Byvandring med SPF Frösön. 2024-02-20



Efter en vandring tillbaka till Ladängen så åkte vi ner till Mötespunkten Hornsgatan för fika och glada samtal, om 14 dagar möts vi igen.

Text: Lars Gabrielsson

Foto: Majvor Enström