

Stig Sjöberg Konst och Musik får besök av Frösö SPF. 2024-01-23

Den 23 januari, en dag som började med regn, snö och blåst, möttes vi för en vandring från Coop Frösön till Stigs lokal bortanför restaurang Maxim på Frösön. Vädret bytte från snöblandat regn till nästan solsken under promenaden, ett trettiotal medlemmar mötte upp, några nya för dagen.

Så roligt med detta intresse och idag kom många för besöksmålet, Sjöbergs blandning, efterlängtad av många medlemmar.



Och bra blev det, en i staden känd musikprofil, mötte upp och en intressant levnadshistoria och en berättelse om ett musikliv i Jazzens tecken både i Jämtland, Stockholm och Danmark målades upp inför oss.

Många av medlemmarna var själva delaktiga, som ungdomar under femtiotalet då historien började, och föll in i samtalet så fort tillfälle gavs. Åter kom historien om Runeborg och familjen Lindgren och deras betydelse för att ge Jazzen en Scen och hur musikformen också var den tidens dansmusik.

Intressant med "Teskak" på söndagarna, först Gustavsbergsbacken, sedan skidorna på ryggen och vandring till Runeborg för dans, måste ha varit fantastiskt.

Stig Sjöberg Konst och Musik får besök av Frösö SPF. 2024-01-23

Många kända musiker, både lokala och nationella profiler, som funnits med i Stigs musikliv och som också fanns i form av en fotoutställning i lokalen.



Berättelsen fortsatte med historien om Jazzklubben Birdland som existerade i slutet på femtiotalet ett par våningar under jord i Garbohuset. Om hur Stig tog upp en man med en ståbas i sin bil och hur det ledde till en tolvårig vistelse i Århus i Danmark.



Tacksamma för upplevelsen vandrade vi vidare till Mötesplatsen på Hornsgatan för fika, gemenskap och animerade samtal om dagens upplevelse men också andra intressanta ämnen.

Om 14 dar så möts vi igen för en ny vandring.

Text: Lars Gabrielsson

Foto: Majvor Enström