

## **Hornsbergskyrkan och SPF Frösön.**

Den 7 november besökte ett trettiotal medlemmar Hornsbergskyrkan under ledning av Göran Modén, vår förre kyrkoherde. Som vanligt samling utanför Coop Frösön för att göra en kort vandring i snömodden runt några kvarter innan vi samlades framför klockstapeln där Göran berättade att klockorna döpts till s:t Olov, Östmund och Gudfast som anknytning till vår historia med s:t Olovs vandring genom Jämtland innan han dog i slaget vid Stiklestad 1030 och Östmund och Gudfast historia som brobyggare och kristnande av Jämtland under samma tidsepok.



Väl inne i kyrkan fick vi som vanligt en fin föreläsning om arbetet som lett fram till den nya kyrkan, början med en söndagsskolefest 1902 som gav 29.40 kr där endast 3.75 samlades in under festen, resten från 2 mecenater. En av dom, muraren Johan Norberg samtidigt en av donatorerna, brann särskilt för ett kyrkobygge. 1908 startade han en ny insamlingsaktion som kallades Hornsbergs Kyrkobyggnadsfond.

Göran visade upp den första inventarien som skänktes till kyrkan, en håv tillverkad av fru Karin Bredman med skaft från Byggmästare Paulus Persson, detta 1912.



En tomt inköptes 1932 på prostens Björks initiativ, det blev sedermera också byggnadens plats, dock många år senare.

Många möten med tongivande förespråkare som Kyrkoherdarna Torsten Åström och Sven Helmerius, kommunstyrelsens ordförande Ture Mattsson och andra som länge varit aktiva i att få en kyrkobyggnad till stånd.

Äntligen, 1966 kunde kyrkan invigas, invigningen skedde med biskopen från Härnösand Ruben Josefsson i samband med Biskopsvisitationen på Frösön 2-4 september detta år.



Nu hade Frösön äntligen fått detta stilfulla, ganska karga gudshus med en grovt huggen träskulptur av Jesus på korset.

Som avslutning på träffen hade Göran ordnat så vi kunde deltaga i en måltid, en måltid som arrangerades i anslutning till kyrkan varje tisdag och torsdag. Nu fick vi avnjuta Korv Stroganoff med ris, kaffe och kaka, härligt. Tack Göran för ditt engagemang!

Den 21 november vandrar vi till Stig Sjöbergs Musik och Konst på Bergsgatan, välkomna då.

Text: Lars Gabrielsson

Foto: Majvor Enström

2023-11-07