

Frösö SPF:förening och konsten i Torvalla

Inför en konstvandring i Torvalla gjorde Lars G och Tommy W en vandring i Torvalla området för att informera sig om området och de konstverk som fanns där. Till vår guide hade vi Benny Brovinger som vi kom att förstå är mr Torvalla på grund av alla kramar han möttes med där under vår introduktion till konsten, roligt att se hur uppskattad han var. Själva fick vi en uppfattning om hur vi skulle lägga upp vandringen.



Tappa SPF:are samlas till vandring - trots regnet.

Verkligheten stämmer inte alltid ihop med upplagd plan. Den 17 oktober då vi skulle vandra möttes vi av regn och kyla, trots det mötte 13 medlemmar upp i regnkläder och grova skor. På grund av vädret beslöt vi att korta ner vandringen och satsa mer på fika och samvaro under tak.

Vi började dock med att besöka Torvalla torg och Obeliskens där som samtidigt är visare i torgets solur. Detta mycket för att anknyta till vår tidigare vandring i Lövsta/kvarnsved där Karin Bernholm, skaparen av soluret, haft sin atelje och också haft bostaden i området.



På grund av vädret blev utomhusvistelsen begränsad i både tid och upplevelse.

Det blev besök vid Amfiteatern och skulpturen Liten Eva av Peter Linde och Asmund Arles "Häst som reser sig" innan vi försvann in i Torvallaskolans sköna miljö där "Ikaros Svenssons luftfärd" finns upphängd



Vi fick även träffa härliga ungdomar som mötte oss med glädje, nyfikenhet och vänlighet, vilket lyfte upplevelsen. Med ungdomar som de vi mötte i Torvalla ser vi ljusst på framtiden.



Sedan vidare till Heliga Ljusets Kyrka där vi möttes av församlingsassistent Elin Lidgren som gav oss en fin introduktion till en mycket vacker kyrkolokal.

Här beundrade vi en vacker altartavla med vackra utsmyckade glasfönster vid sidan av, arbeten gjorda av Astrid Theselius, Näsåker. Textila arbeten av Ann Sofi Hemmingsson och Sophie Lewerentz, vackra golv i Brunflo Kalksten, en vacker Dopfont också i Kalksten och inte att förringa måleriarbeten av Per Halvarsson som gjort sig nationellt känd för sina arbeten i traditionell teknik.



Nu vidare till nästa höjdpunkt, fika vid långbord, på Mötesplatsen Torvalla. Här bestämde vi gemensamt att vi i vår gör om den konstvandring som nu blev rumphuggen, vi ger inte upp.



Trots vädret kunde vi addera en ny upplevelse till våra tidigare äventyr. Ny vandring om 14 dagar.

Text: Lars Gabrielsson

Foto: Majvor Enström

2023-10-17