

SPF Frösön vandrar bland gamla gårdar.

Den 26 september samlades drygt 30 medlemmar för en vandring kring 3 gårdar på Frösön.



Samling inför en intressant vandring i strålande sol. Vandringsledare Lars Gabrielsson (med hatt, till höger i bild)

Vi startade vid Pe Larsas i Mällbyn som vid 50 talets slut var en levande bondgård. Idag ett gårdstun med 2 vackra, äldre boningshus väl underhållna. Hus som säkert förbipasserande lagt märke till och beundrat, idag lite udda bland den kringliggande småhusbebyggelsen. Lars berättade lite av vad han visste om familjen Larssons släktgård, om Pe Larsa, bonde och kommunalpolitiker, som var en av dom som var med och beslutade om municipalsamhällets framväxt. Om hans son, Erik i Pe Lars, som förutom att vara bonde var duktig att sjunga och spela piano. Slutligen träffade vi dagens gårdsinnehavare Per Olov som tillsammans med sin hustru fortsätter att vårda gården på ett förtjänstfullt sätt.





Nu till Lövsta Gård, en gård som borde få sin historia bättre berättad än vad vi kunde. Den berättelse Lars kunde återge var vad han hört framförallt genom Märit Magnusson, sedan några år avliden, om hennes minnen av Dörjesfamiljen, egentligen du Rietz, han medlem av riddarhuset och frun från familjen Kempe, skapare av Mo-Do. Hur de kom till Frösön, byggde upp Lövsta gård med både restaurangverksamhet och Dansbana. Här skulle, enligt Märit, Karin Juel ha framträtt. Miljön kring huset med mäktiga barrträd, Ädelgran, Lärk och Cembratall borde på något vis skyddas.

Gårdsvandringen avslutades vid Kvarnsved, ett numera nedlagt jordbruk, där Lantmannaskola, föregångaren till Torsta fanns åren 1908-1918. Därefter Sjukhem för kroniker, här berättade Elvi Eskilsson livfullt om sin första anställning som sjuksköterska här på 60-talet. Om föreståndarinnans engagemang för de boendes välmående trots att möjligheten att komma utanför väggarna var begränsade. Vi fick historien om honom som var patient där och som skötte Frösö IF:s bokföring. Vi kom att förstå att då var ett handikapp något som verkligen begränsade ens möjlighet att delta i arbetslivet. Där är vi bättre idag



Elvi E – i infälld bild längst till vänster



En vacker solig dag avslutades med fika på Mötesplatsen Hornsberg, som vanligt trevligt.



Fler bilder från vandringen på vår vackra Frösön.

Nu blir det litet uppehåll på vandringarna till 17 oktober då vi besöker konsten i Torvalla. Välkomna då!

Text: Lars Gabrielsson

Foto: Majvor Enström

2023-09-26