

En vandring på äventyrliga stigar med Frösö SPF



Den 12 September möttes vi för en vandring med Utförsåkningens historia på Frösön som Tema.

Gun Ståhl och Bosse Nyström ledde oss genom historien och på slingriga stigar från Ladängen, förbi gamla Slalombacken och ner till Gustavsbergsbacken.



17 medlemmar hade mött upp trots lite lurigt väder och en spännande tur blev det. Stigarna har genom sommarens regn och med slitage från det flitiga cyklandet på berget skapat en miljö som kanske inte var den mest lämpliga för ben som satt på människor med förvisso mycken livserfarenhet men också lite märkta av den erfarenheten.



Foto: May Eriksson

Bosse och Gun med all sin bakgrund i slalombackarna och vi övrigas mer vardagliga erfarenhet i backarna skapade tillsammans med strapatserna en minnesrik dag. Inga brutna lårbenshalsar, men vilket äventyr.



Vi fick historien till livs om hur klubben ÖFS kom till, historierna om skapandet av backarna, historien om Olle Rimfors, utförsåkningens fader, en man med ett långt liv och med så mycket skidåkning ända långt upp i ålder. Vi fick lära om träbron över byvägen vid gamla slalombacken och ner på lägdorna i Mällbyn och hur den försvann i och med att Busstrafiken kom igång. Förutom slalombackarna vandrade vi också genom det numer nermonterade äventyrsländ som i millennieskiftet skapats av Gudmund Söderin, fritidsledarna och elever på

Östbergsskolan, synd att det försvann men vi förstår att säkerhetsriskerna krävde garantier som kanske var svåra att uppfylla.

Efter en härlig vandring fortsatte vi till Mötesplats Hornsberg för en kaffestund med goda smörgåsar och långa samtal.



Om 14 dagar blir det en vandring genom Mällbyn, Lövsta Gård och Kvarnsved, Väl mött då!

Text: Lars Gabrielsson

Foto: Majvor Enström och May Eriksson

2023-09-12