

## **SPF Frösön på Blomstervandring.**



Samling inför blomstervandringen. Några fattas på bilden, anslöt under vandringen.

Den 20 juni träffades vi, ett tjugotal medlemmar, för en sista vandring före sommaruppehållet.

Den här gången var Vike kärret på Rödön målet.

Den ambitiösaste delen av deltagarna tog den längre vägen in till kärret medans vi som var lite mer bekväma körde till det gamla grustaget nere vid sjön för en kort vandring upp till Blommorna.

Vi konstaterade genast att hade vi kommit enbart för Guckuskon hade vi kunnat avsluta redan innan vi hunnit börja, flera tuvor med dessa vackra orkidéer fanns redan vid parkeringen.



Efter en kort vandring upp till botten av vad som en gång varit en sjö och med instruktion till medlemmarna att hålla sig till stigar och spångar för att undvika att trampa ned de så känsliga och i en del fall oansenliga örterna, kunde vi börja botanisera.

Vi överraskades av den stora mängd av olika orkidéer som syntes detta år. Guckuskorna är ju alltid talrika där, men i år så många flugblomster och blodnycklar. Även Tvåblad även om dom ännu var små och outvecklade. Förutom orkidéerna såg vi mycket blodrot, majvivor, tätört och den fridlysta Jämtlandsmaskrosen.



Våra medlemmar visade både stor kunskap och stort intresse där vi samlades vid ett rastställe på området och där de som tog den långa vägen anslöt.



En dag med stark och varm sol fick oss att snart vända tillbaka för att sedan samlas upp på Stocke Titt för sommarfika. Här avhandlades vårens vandringar, vi njöt av solen och såg tillsammans fram mot eftersommaren och hösten då vi åter skulle mötas.

8 Augusti startar vi med Cowboyflotten, Cowboyhus och Cowboykäk, härligt.

Text: Lars Gabrielsson

Foto: Majvor Enström

2023-06-20